

EVANGELIE 21^E ZONDAG door het jaar A (23 augustus 2020)

Matteüs 16: 13-20 (*Willibordbijbel 1995*)

- 13 Jezus kwam in de streek van Caesarea van Filippus en vroeg zijn leerlingen:
‘Wie is de Mensenzoon volgens de mensen?’
- 14 Ze zeiden:
‘Volgens sommigen Johannes de Doper,
volgens anderen Elia,
volgens weer anderen Jeremia
of een van de profeten.’
- 15 Hij zei hun:
‘En jullie,
wie ben Ik volgens jullie?’
- 16 Simon Petrus antwoordde hem:
‘U bent de Messias,
de Zoon van de levende God.’
- 17 Jezus gaf hem ten antwoord:
‘Gelukkig ben jij, Simon Barjona;
niet vlees en bloed hebben jou dat onthuld,
maar mijn Vader in de hemel.
- 18 Ik zeg jou:
jij bent Petrus;
op die steenrots zal Ik mijn kerk bouwen,
en de poorten van het dodenrijk zullen haar er niet onder krijgen.
- 19 Ik zal je de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen,
en wat je op aarde bindt zal ook in de hemel gebonden zijn,
en wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’
- 20 Toen verbood Hij de leerlingen om iemand te zeggen
dat Hij de Messias was.

(z.o.z.)

Acclamatie op het evangelie
21e Zondag door het jaar – jaar A

Matteüs 16, 13-20

*Maar jullie - sprak hij tot hen - wie zeggen jullie dat ik ben?
Simon Petrus antwoordde: Jij bent de Messias, de Zoon van
de levende God.*

t. Kees Waaijman
m. Chris Fictoor en Ad de Keyzer

The image shows two staves of musical notation in G major (one sharp). The first staff contains the melody for the words 'Uit God ben Jij, Ge-zalf-de,' and the second staff contains the melody for 'Men-sen-zoon.' The notes are simple, using quarter and half notes, with a final bar line at the end of the second staff.

Niet vlees en bloed, niet mensen
hebben dit aan ons
geopenbaard, de Vader
in de hemel: Jij bent
de Mensenzoon, de Gezalfde,
de Zoon van de levende God.