

Aan: alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial



EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial

Nijmegen, 27 maart 2020

Beste mensen,

Hierbij even een 'teken van leven' vanuit het Titus Brandsma Memorial. Nu we te horen hebben gekregen dat we voor langere tijd geen groepsbijeenkomsten mogen houden is het misschien prettig dan maar even via de e-mail contact met elkaar te onderhouden. We hopen dat u het allen goed maakt, en zich wat kunt aanpassen aan deze vreemde omstandigheden, van een wereldwijde pandemie.

Het is stil hier in het Centrum, nu er geen activiteiten (cursussen, groepsgesprekken en vergaderingen) meer gehouden worden, en we geen vieringen meer hebben in onze kerk. Het is tot op heden nog wel mogelijk om ons kerkgebouw dagelijks open te hebben van 10 – 16 uur, dankzij de vele kerkwachten die dat kunnen en willen. Regelmatig komt er iemand binnen voor een moment van bezinning en persoonlijk gebed.



We voorzien, nu de Corona maatregelen minimaal tot 1 juni gehandhaafd zullen blijven dat we onze cursussen voor de zomerperiode niet meer zullen kunnen hervatten of inhalen. We zullen deelnemers aan langer lopende cursussen hierover berichten.

Wat ons samen bidden betreft zoeken we met de stuurgroep van de Eliagemeenschap en de Karmelgemeenschap naar mogelijkheden om dat onder de huidige omstandigheden vorm te kunnen geven, met gebruik van internet. Zowel iets voor onze dagelijkse bezinning, als straks voor de bijzondere dagen van de Goede Week en Pasen.

We hebben daar ideeën over, maar weten nog niet of dat lukt. Zo gauw daar iets over duidelijk is, laten we u dat natuurlijk weten.

Op internet is veel te vinden als het gaat om online Eucharistievieringen, preken en dergelijke. Zo zijn er heel wat kerkdiensten te volgen via: [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl).

In onze vorige e-mail hebben we al de tip gegeven over de overweging die wekelijks op de website van de Karmel in Nederland wordt opgenomen ([www.karmel.nl/overweging/](http://www.karmel.nl/overweging/)).

Waar we, nóg dichter bij huis aan kunnen denken zijn natuurlijk de preekbundels, die Ineke Wackers inmiddels al vele jaren verzorgd, met de teksten van de overwegingen die in onze kerk gehouden zijn. Ik heb met haar besproken dat u haar kunt mailen ([ineke.wackers@planet.nl](mailto:ineke.wackers@planet.nl)) als u de preekbundel van drie jaar geleden (toen de zondagse lezingen precies dezelfde zijn als dit jaar) zou willen ontvangen. Dat kan digitaal.

Rondom de kerk is in de afgelopen twee weken wel veel gebeurd. Er zijn leidingen aangelegd om in de toekomst de plantjes rond de kerk van water te kunnen voorzien.



En grote stukken oude en verdorde hedra's (de groene 'klimplantjes' rond de kerk) zijn verwijderd, in afwachting van de nieuwe aanplant die hopelijk niet al te lang op zich zal hoeven te laten wachten. Volgende week zal de grond waarschijnlijk worden omgespit, in voorbereiding daarop.

Tot zover maar even dit 'teken van leven'.  
We wensen u alle goeds, en weten ons in gebed met elkaar verbonden.

Met hartelijke groeten,  
mede namens Laetitia Aarnink,

Marieke Rijkema,  
(beheerder Titus Brandsma Memorial)