

Aan: alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial



Nijmegen, 22 mei 2020

Beste mensen,

Alweer een week voorbij. Het is alsof ik u nog maar net geïnformeerd heb over de vorderingen in onze Titustuin.

Het vervolg daarvan is dat de nieuw ingeplante plantjes goed lijken aan te slaan. Er is weinig neerslag geweest, maar onze druppelende tuinslangen blijken hun werk goed te doen.

De nieuwe plantjes zijn besteld. En dinsdag a.s. komen de mensen van de groenvoorziening van Stichting Carmel College ze weer brengen en inplanten in de lege stukken tuin.

De installateur van de tuinslangen is bijna dagelijks bezig de bedruppeling goed in te stellen. Als dat eenmaal goed staat (niet te veel of te weinig water, gedurende een bepaalde tijd),

dan kan dat allemaal vrij automatisch verlopen. Er gaat zelfs een regenmeter aan gekoppeld worden, zo dat de installatie zelf 'weet' of bedruppeling nodig is of niet. Ook zal hij dan op afstand (via een app) aan en uit gezet kunnen worden. De techniek staat voor niets!



Behalve van Hemelvaartsdag heeft deze week voor mij ook in het teken gestaan van 'corona maatregelen'. Bestuurder Mathieu Raemakers en ik zijn voor een tweede maal bij elkaar geweest, om goed op een rijtje te krijgen wat er allemaal nodig is om in deze tijden van Corona en 1½ meter samenleving het Titus Brandsma Memorial voorzichtig weer open te gaan stellen. Natuurlijk zullen we een goede opstelling van stoelen en tafels moeten bedenken, maar er zijn nog vele andere details waar we aan moeten denken. Hoe vermijd je dat je in de gang of op weg naar het toilet elkaar binnen 1½ meter tegenkomt? Hoe kunnen we koffie drinken, zonder dat we kannen of koffiemelk aan elkaar doorgeven? Welke extra schoonmaakmaatregelen zijn er nodig? Hoe gaan we aangeven wat we van bezoekers van het centrum of de kerk verwachten? En als we minder ruimte hebben, verhuren we dan nog wel zalen of beperken we het gebruik tot 'eigen' groepen? Hoe komen we dan aan extra inkomsten? Welke extra hulpmiddelen hebben we nodig?



Afgelopen woensdag hebben de Nederlandse bisschoppen enkele protocollen 'kerkelijk leven op anderhalve meter' gepubliceerd. Die zijn we nu goed aan het bestuderen (evenals het protocol dat door de Protestantse kerken is uitgegeven). Behalve dat we bij binnenkomst

onze handen zullen moeten desinfecteren, is een ingrijpend voorschrift dat er niet samen gezongen zal mogen worden. Dit op aanwijzing van de Rijksoverheid, omdat het ernaar uit ziet dat samen zingen tot extra veel risico leidt van verspreiding van het Coronavirus.

Wat de bisschoppen betreft zou er vanaf 14 juni weer Communie uitgereikt mogen worden, maar dat is met zoveel specifieke maatregelen omkleed (bijvoorbeeld dat er een 'hoestscherm' moet zijn tussen degene die de communie uitreikt en de communie-ontvanger, en dat de hostie met een schepje of pincet aangereikt moet worden), dat de werkgroep van de Eliagemeenschap zich er nog eens goed over zal moeten buigen, hoe we dat hier dan verantwoord zouden kunnen doen. Het doorgeven van brood en wijn kan in elk geval niet, dat is duidelijk.

Ook zou er een systeem moeten zijn om een plaats in de viering te reserveren (om ons bewijsbaar aan het maximaal aantal bezoekers van de kerk te kunnen houden, tot 1 juli gaat dat om 30 mensen, en daarna tot 100 mensen).



Het is te merken dat, nu de regering ons weer wat meer bewegingsruimte biedt, er ook allerlei mensen rond onze kerk weer zoeken naar mogelijkheden. Er komen alweer allerlei vragen bij mij binnen: "Kan onze groep weer bij elkaar komen", "kunnen we dan-en-dan weer bij jullie vergaderen", "is de kerk te huur voor een viering of een concert".

Op dit moment vragen we van iedereen nog even geduld. We moeten eerst alle voorstellen voor maatregelen goed op een rijtje zetten, die in gesprek brengen met bijvoorbeeld de stuurgroep Eliagemeenschap en voorleggen aan het bestuur, en dan de benodigde maatregelen treffen (hulpmiddelen aanschaffen, ruimten inrichten e.d.) en daar goed over communiceren. Maar stapje voor stapje gaat het zeker lukken.

U hoort nog van ons!

Vanaf zondagmorgen (tegen 12 uur) kunt u de nieuwe psalmviering, dit maal rond psalm 87, weer mee bidden vanaf computer, tablet of telefoon, en wel op:

<https://www.titusbrandsmamemorial.nl/Psalmvieringen.html>.

Om u een inkijkje te geven ziet u hiernaast op de foto's hoe we de opname voor de psalmviering maken, met een tablet op het altaar.



Met hartelijke groet,

Marieke Rijpkema
(beheerder Titus Brandsma Memorial)