

Aan: alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial



Nijmegen, 24 juli 2020

Beste mensen,

De weersvoorspellingen voor morgenochtend zien er goed uit. Droog, beetje bewolkt, lekkere temperatuur. Dat zou natuurlijk heel fijn zijn voor de tuinwerkdag voor morgen. We hebben helaas nog niet veel aanmeldingen, dus als u nog twijfelt: kom gerust, er is werk genoeg. (Stuurt u mij dan nog even een mailtje?) Morgenmiddag is de kans op een bui iets groter.



Er is deze week hard gewerkt in de tuin. Behalve op de woensdagmorgen met de vaste vrijwilligers, heeft een van de vrijwilligers deze week elke dag een paar uur in de tuin gewerkt. En Kees van de Burgt (ons bestuurslid voor kerk

& tuin) heeft twee van zijn broers warm weten te maken om samen met hem donderdag de hele dag in de tuin te werken. Deze drie ervaren mannen hebben al een aardig verschil kunnen maken.



Een andere activiteit die deze week in het Titus Brandsma Memorial heeft plaats gevonden is dat



er nieuwe schilderijen zijn opgehangen in de gang van het centrum. De kruiswegstaties van de hand van Paul Reehuis hingen er al sinds het begin van de Veertigdagentijd, en waren vanwege alle Coronaperikelen nog niet vervangen. Nu hangen er prachtige schilderijen van de hand van Agnes Linszen-Wasser, voor velen van u een bekende (en ook lid van de expositie commissie van het TBM). Het is altijd weer een heel werk om alles goed op te hangen, maar zeker de moeite waard.

Deze reeks schilderijen blijft hangen tot begin september.



Zondag a.s. 26 juli is het precies 78 jaar geleden dat Titus Brandsma stierf in concentratiekamp Dachau. Zijn kerkelijke gedenkdag is op 27 juli (26 juli was al 'bezet' door Joachim en Anna, de ouders van Maria).

Bij de vijfzeventig jaar gedachtenis stond er een groot artikel in de Gelderlander met als kop "Titus leeft meer dan ooit". Ik weet niet hoe het u vergaat, maar zelf beleef ik dat ook zo. Nu kan dat iets te maken hebben, met het feit dat ik beheerder mag zijn van het Titus Brandsma Memorial, maar ik denk dat het meer dan dat is. Zo komen er steeds meer teksten van zijn hand beschikbaar (zie de website:

www.titusbrandsmateksten.nl) die niet alleen laten zien hoe indrukwekkend zijn manier van leven was, maar ook hoe spiritueel en maatschappij betrokken, hoe realistisch en hoopvol zijn denken was. Daarmee kan hij heel goed een richtingwijzer zijn voor ons vandaag de dag.

Paul Reehuis begeleidt zondag na de viering (ca. 11.00 uur) een 'Tituswandeling' door Nijmegen, langs plaatsen die in het leven van Titus Brandsma een rol hebben gespeeld.

Van harte wens ik u een goed weekend.

Marieke Rijpkema
(beheerder Titus Brandsma Memorial)

