

Aan: alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial



Nijmegen, 29 augustus 2020

Beste mensen,

Net terug van vakantie vind ik het fijn u meteen even een 'teken van leven' te geven vanuit het Titus Brandsma Memorial. Want vanaf maandag a.s. zijn we weer volop (voor zover het coronavirus ons dat toestaat) in bedrijf.

Zoals ik in het vorige 'teken van leven' al vermeldde starten we deze week met een aantal activiteiten. Die breng ik graag nog even onder uw aandacht. Als u interesse heeft in deelname, laat u mij dat dan even weten? Vanwege corona, en de inrichting van de zaal met zitplaatsen op 1,5 meter afstand is het nodig dat u zich aanmeldt.

#### Instuif rond het Evangelie

Vanaf donderdag 3 september is er weer elke week van 10.30 – 12.00 uur een instuif rond het Evangelie, waarin met elkaar het evangelie van de komende zondag besproken wordt. Paul Reehuis leidt het gesprek. Kosten voor deelname is enkel de koffie/thee à € 1,50 per kopje.

#### Bijbels Hebreeuws

Deze week begint op woensdag de cursus Bijbels Hebreeuws voor (min of meer) gevorderden, en volgende week op 9 september dezelfde cursus voor (min of meer) beginnende cursisten.

De bijeenkomsten zijn elke twee weken, van 20.00 – 21.30 uur.

Paul Reehuis en Leon Teubner zijn de docenten. Kosten voor deelname is € 5 per keer.



#### In de leerschool van Titus Brandsma

Op zaterdag 5 september is de eerste bijeenkomst in een reeks van vier bijeenkomsten verspreid over het najaar, waarin samen teksten gelezen worden van Titus Brandsma. Het gaat om teksten die samenhangen met de geschiedenis van de Karmelorde in Nederland. Tijd: 10.15 – 12.15 uur. Anne-Marie Bos is de inleider. Deelname aan de hele reeks is € 30, dit is inclusief de reader met de teksten.

#### Leesgroep Speling

Volgende week, op woensdagmiddag 9 september van 14.00 – ca. 16.00 uur is de eerste bijeenkomst van de groep die samen artikelen leest en bespreekt uit het kwartaalblad Speling, een bezinnend tijdschrift op zoek naar eigentijdse vormen van spiritualiteit. Sanny Bruijns is de gespreksleider. Kosten voor deelname is € 5 per keer.



#### Karmelregelgroep



Wie interesse heeft in de spiritualiteit van de Karmelorde is van harte welkom bij een nieuwe groep die samen de leefregel van de Karmel zal gaan bespreken. De startdatum is nu nog niet bekend, maar wordt waarschijnlijk een vrijdagmiddag in oktober. Ik zal zelf een van de begeleiders van de groep zijn.

In de kerk vindt u folders met meer informatie over deze activiteiten, en ook op onze websites: [www.titusbrandsmamemorial.nl/programma.html](http://www.titusbrandsmamemorial.nl/programma.html) en <https://karmelcentra.nl/nijmegen/programma/>.

Andere activiteiten die in ons centrum zullen gaan plaatsvinden zijn onder meer:

- Colleges van het Titus Brandsma Instituut op woensdagmorgen van 10 – 12.30 uur. Omdat het aantal zitplaatsen in de Tituszaal beperkt is is er ook de mogelijkheid de colleges te volgen via internet. Het eerste cursusblok heeft als thematiek: De geestelijke weg. Docenten zijn Anne-Marie Bos en Huub Welzen. Voor meer informatie zie: <https://www.titusbrandsmainstituut.nl/nl/onderwijs/collegereeksen/de-geestelijke-weg/>
- Een cursus “Luisteren naar klassieke muziek”, door violist en zanger Paul Kagenaar. Jammer voor wie nog zou willen deelnemen, want deze cursus die start op 22 september is al volgeboekt.
- Colleges georganiseerd door de Vrije Academie. Ik heb nog geen bevestiging gehad of al hun hier geplande colleges door zullen gaan, maar het gaat om colleges over
  - o Symboliek (op dinsdagmiddag, vanaf 22 september)
  - o Humanisme (op donderdagmiddag, vanaf 24 september)
  - o Filosofie (op donderdagavond, vanaf 24 september)
  - o Filosofie voor het persoonlijke leven (vrijdagmorgen, vanaf 25 september)

Het gaat hierbij steeds om een reeks van 10 bijeenkomsten. Voor meer informatie en aanmelding: <https://www.vrijeacademie.nl/>.



Als u vandaag in de buurt van onze kerk was heeft u kunnen zien dat er een open dag was van Anahata Yoga Nijmegen. De mensen van dit yogacentrum zijn onze burens, of sterker nog, ze huizen onder hetzelfde kerkdak als wij! Enkele jaren geleden is de zolder boven de sacristie van onze kerk verbouwd, en ingericht als yogaruimte.



Wat begon als een initiatief van twee enthousiaste yogadocenten is inmiddels uitgegroeid tot een groep yogadocenten van verschillende disciplines.

Er worden groepslessen, cursussen (tegenwoordig ook online), workshops en individueel ondersteunende sessies gegeven op het gebied van yoga, meditatie en mindful living. Meer informatie over dit centrum, de activiteiten en de docenten kunt u vinden op: <https://anahatanijmegen.nl/>. Het centrum heeft een eigen ingang. Als u voor de hoofdingang van de kerk staat is het aan de linkerzijde van de kerk.



Zo is er in en om ons centrum in de komende weken heel wat te doen. U bent van harte welkom.

Met hartelijke groet en graag tot ziens,  
Marieke Rijpkema  
(beheerder Titus Brandsma Memorial)