

EVANGELIE 26^E ZONDAG door het jaar A (27 september 2020)

Matteüs 21: 28-32 (Willibordbijbel 1995)

En Jezus vervolgde:

- 28** Maar wat denkt u hiervan?
Iemand had twee zonen.
En hij ging naar de eerste en zei:
“Jongen, ga vandaag in de wijngaard werken.”
- 29** Hij antwoordde:
“Nee, ik wil niet.”
Later bedacht hij zich en ging toch.
- 30** Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde.
Die antwoordde:
“Goed, heer.”
Maar hij ging niet.
- 31** Wie van de twee heeft de wil van de vader gedaan?
Ze zeiden: ‘De eerste.’
Jezus zei hun:
‘Ik verzeker u,
tollenaars en hoeren gaan u voor
naar het koninkrijk van God.’
- 32** Toen Johannes naar u toe kwam
op de weg van de gerechtigheid,
hebt u hem geen geloof geschonken.
De tollenaars en de hoeren hebben hem wel geloof
geschonken.
Maar u hebt zich ook later, toen u dat zag,
niet bedacht en hem geen geloof geschonken.

Acclamatie op het evangelie

26e Zondag door het jaar – jaar A

Matteüs 21, 28-32

*Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?
vroeg Jezus hun. Zij antwoordden: de laatste.*

t. Kees Waaijman
m. Chris Fictoor en Ad de Keyzer

Jij bent de wil van God
vol-maakt ge-ne-gen.

De wil van God is zo diep
in jouw hart gegrift,
dat Jij ja zegt zonder
terughoudendheid,
met heel je wezen ben Jij
de Vader toegenezen.