

Aan: alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial



EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial

Nijmegen, 9 oktober 2020

Beste mensen,

Het was afgelopen zondag een gezellige middag in onze kerk, tijdens het Festival der Kunsten. Heel wat buurtgenoten en stadsgenoten bezochten onze kerk, velen voor de eerste keer, en hebben kunnen genieten van de kunstwerken van Piet Jetten en Bob Lejeune, de muziek

verzorgd door twee muzikanten en van de kerk zelf.



Op de Facebook pagina van het Festival verschenen mooie foto's van de werken in de expositie. De wisselwerking tussen de beelden en de ruimte en de panelen over Titus komt er mooi in uit.



Deze week waren er weer diverse groepen in ons bezinningscentrum aan het vergaderen. Een daarvan was het bestuur van de Stichting Vrienden van Titus Brandsma. De doelstelling van deze stichting luidt:

*“Initiatieven ondersteunen die gestalte geven aan het geestelijk erfgoed van Titus Brandsma. Daartoe is het nodig fondsen te werven. Deze dienen vooral tot de instandhouding van het Titus Brandsma Memorial te Nijmegen. Maar de Stichting steunt ook uitgaven van en over Titus Brandsma en andere activiteiten rondom zijn persoon.”*

Wanneer u deze stichting financieel ondersteunt wordt u ‘vriend van Titus’ genoemd, en ontvangt u twee maal per jaar de ‘Vriendenkrant’, met actuele artikelen over Titus en de activiteiten van de Stichting. U kunt al vriend worden voor € 10 per jaar. Aanmelden kan via:

[titusbrandsmavrienden@karmel.nl](mailto:titusbrandsmavrienden@karmel.nl). Op de website van het TBM vindt u meer informatie ([http://www.titusbrandsmamemorial.nl/stichting\\_vrienden.html](http://www.titusbrandsmamemorial.nl/stichting_vrienden.html)). Daar vindt u ook de digitale versie van de vriendenkrant.



In het ‘teken van leven’ van vorige week vertelde ik dat het deze maand 10 jaar geleden is dat de Wereldvrede­svlam ontstoken is op ons kerkplein. Een oplettende lezer maakte me erop attent dat het 10 jaar geleden is dat héél het plein en het terrein om de kerk toen heropend is, na een grondige aanpassing. Heel de tuin is toen veranderd en veel opener geworden. De muur tussen kerk en bezinningscentrum is weggehaald. Het plein is ruimer geworden en kreeg behalve de pyloon en de vredesvlam ook de ‘vredesmuur’ waar tegels met mooie vredesspreuken op geplaatst kunnen worden en de ‘Karmelmuur’ met namen van gemeenschappen uit heel de wereld die de gedachtenis van Titus Brandsma ondersteunen. De toenmalige prior generaal van de Karmelorde Fernando Millan Romeral was 10 jaar geleden bij de heropening van het plein aanwezig en plaatste de steen van de Karmelorde.

De plaatsvervangend burgemeester onthulde de wachters bij het Keizer Karelplein (de toegang naar de kerk).



Als u zondag naar de kerk komt (of hier door de straat loopt) kunt u de regenboogvlag zien hangen, boven de voordeur van ons centrum. Het is dan namelijk internationale ‘coming out day’. De vlag is het symbool van de LHBTI gemeenschap en op deze dag wordt hij op vele plekken uitgehangen om de veelkleurigheid onder mensen (inclusief hun seksuele geaardheid) te respecteren en te waarderen.

Denkt u als u naar de kerk komt aan de noodzakelijke aanmelding? Bij voorkeur via e-mail: [titusbrandsma@karmel.nl](mailto:titusbrandsma@karmel.nl).



Met hartelijke groet, Marieke Rijpkema (beheerder TBM)