

Aan: alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial



EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial

Nijmegen, 16 oktober 2020

Beste mensen,

Donderdagavond was er een vergadering van de werkgroep Eliagemeenschap. Dat is de groep mensen die zich verantwoordelijk stelt voor de vieringen van de zondagmorgen en de doordeweekse avonden. Vanwege de coronacrisis was het lang geleden (januari jl.) dat de groep in vergadering bijeen was.

Deze keer dan toch, maar wel in 'corona opstelling'.  
*(foto Ineke Wackers)*

Besproken is hoe het gaat met de vieringen, in coronatijd. Het algemene gevoel is dat we heel blij zijn dat we bijeen kunnen komen om te vieren, en dat



het naar omstandigheden hele fijne vieringen zijn. De verstilde sfeer, de openingszang door de cantor, de nadruk op het Schriftwoord, ze zijn nog helemaal in lijn met wat we van de vieringen van de Eliagemeenschap gewend zijn. We zijn er blij mee.

Ook kwam ter sprake het aangescherpte beleid van de regering, m.b.t. mondkapjes. De regering geeft als dringende richtlijn "Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes." We zijn tot de conclusie gekomen dat wij ons daar in de kerk ook aan willen gaan houden. Vanaf nu geldt daarom in onze kerk: **draag wanneer je rondloopt in de kerk een mondkapje**. Dat betekent dat we tijdens een viering geen mondkapje hoeven op te houden. Dan zitten (of staan we eventueel) netjes 1,5 meter van elkaar af. De ervaring heeft echter geleerd dat het bij het naar binnen en buiten gaan en zeker bij het napraten na de viering lang niet altijd lukt om de veilige afstand tot elkaar te bewaren. Daar moeten we nu echt proberen de risico's op besmetting te verkleinen.

Ook in ons centrum gaat dezelfde regel gelden: **draag wanneer je rondloopt een mondkapje**. Bij een vergadering of andere bijeenkomst betekent dat dus dat je naar de zaal toe, en na afloop een mondkapje draagt en ook wanneer je in de pauze een kopje koffie gaat halen.

In en om het Titus Brandsma Memorial was van alles te doen deze week, op het gebied van gebouwen en onderhoud. Dat begon maandagmorgen met een heel



vervelende ontdekking. Ik stapte de zijdeur van het centrum uit toen ik water zag stromen. Er spoot water vanaf de kerkmuur het parkeerplaatsje op! Wat was er aan de hand?



De hele kraan bleek te zijn verdwenen! Een of andere onverlaat heeft de kraan gestolen. Iets anders dat tegen zat deze week was dat er zaterdag jl. een hoogwerker geleend was om de lampen te vervangen van de schijnwerpers die op de kerk gericht staan. Er bleek echter iets mis te zijn met de beveiliging van de hoogwerker, waardoor die niet meer te gebruiken was. Morgen gaat er een nieuwe poging ondernomen worden.

Wat wel gelukt is deze week is om de ventilator in het klooster en centrum te vervangen. De ventilator bij de Tituszaal is al een week of zes geleden vervangen, maar nu ook die van de rest van het huis (die zit verstopt op zolder). Dat is een veilig gevoel dat de luchtverversing in heel het huis nu weer helemaal vernieuwd is.



Wat ook gelukt is, is dat de gasmeter en de electrometer vervangen zijn. Ik heb nooit geweten dat het nodig is om dat met vier man tegelijk te doen. Dat schijnt een veiligheidsvoorschrift te zijn, voor als er iets gebeurt met de mannen die aan het werk zijn.



Deze week heb ik voor het eerst van mijn leven een brief gestuurd naar de krant. Naar De Gelderlander om precies te zijn. De Nijmegenaren onder u hebben het misschien gelezen dat deze week de naam van Titus Brandsma in de daarover hoorde leek mij dat verheugend dat er een actie gaande is om de Nijmegenaar wereldwijd het meest bekend is. In de krant Brandsma, hoewel in 2005 gekozen tot de tijden, voor deze verkiezing niet in aanmerking plaatselijk bekend zou zijn. Op hem kan worden. Die journalist had zijn huiswerk dus



krant stond. Toen ik nieuws. Maar het blijkt te gaan kiezen die stond nu dat Titus grootste Nijmegenaar aller kwam omdat hij vooral daarom niet gestemd niet gedaan! Die weet wereld Titus kennen, (in o.a. Argentinië, Bolvia



doordat er bibliotheken naar hem genoemd zijn en Colombia), dat er een radiostation naar hem genoemd is (in Mexico), dat zijn beeltenis prijkt in kerken en kapellen over de hele wereld, dat er verschillende journalistenprijzen zijn die zijn naam dragen, dat er boeken over hem zijn in vele talen, dat de website [www.titusbrandsmateksten.nl](http://www.titusbrandsmateksten.nl) tot in China wordt bekeken, dat we hier in de kerk bezoekers ontvangen vanuit alle windstreken. En die journalist heeft ook nooit de 'Karmelmuur' op ons plein bekeken (aan de overkant van de Vredesmuur), waar inmiddels welgeteld meer dan 100 tegels hangen van gemeenschappen uit 30 landen, die expliciet hun steun aan de gedachtenis van Titus Brandsma hebben uitgedrukt. Daar heb ik de redactie in mijn brief toch maar

even van op de hoogte gesteld. Toen wist ik nog niet eens dat Edison Tinambunan (bij velen van u mogelijk bekend, omdat hij gewoonlijk een paar maanden per jaar naar het Titus Brandsma Instituut komt om onderzoek te doen en dan in onze communititeit woont) deze week zou beginnen met online colleges over Titus Brandsma, in Indonesië. We hebben inmiddels vernomen dat er aan het eerste college (in een serie van vier) ruim 300 mensen deelnamen!



Denkt u wanneer u zondag naar de kerk wilt komen aan de aanmelding die daarvoor nodig is? (En aan uw mondkapje.)

Met hartelijke groet, Marieke Rijpkema (beheerder Titus Brandsma Memorial)