

Aan: alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial



Nijmegen, 23 oktober 2020

Beste mensen,

Het was deze week een stukje rustiger in ons centrum dan de afgelopen weken. De Vrije Academie, die dit najaar twee maal per week de Tituszaal huurt voor het geven van cursussen over filosofie, had deze week herfstvakantie, de leiders van de cursus “luisteren naar klassieke muziek” hadden vanwege de stijgende coronacijfers besloten hun cursus voorlopig even op te schorten, het Titus Brandsma Instituut heeft haar eerste blok colleges afgesloten en nu een periode waarin de studenten hun werkstuk moeten schrijven en het groepje tuinwerkers kwam woensdagmorgen niet, omdat het te hard regende.

Toch was er nog wel het een en ander te doen. Op het plein voor de kerk werd zaterdag een tweede poging ondernomen om de schijnwerpers op de kerk van nieuwe lampen te voorzien. De hoogwerker die het vorige week niet deed was gerepareerd, en kwam in beweging. Maar helaas bleken de meegebrachte lampen niet van het juiste formaat! Morgen wordt een derde poging gewaagd om onze kerk, nu de avonden weer langer worden, toch weer wat meer in het licht te zetten.



De wekelijkse bijeenkomsten van Bijbels Hebreeuws op woensdagavond (ene week beginners en andere week gevorderden) en de Bijbelinstuif op donderdagmorgen met Paul Reehuis vonden wel gewoon plaats.

Vorige week vrijdag is ook de nieuwe groep die samen de Karmelregel leest van start gegaan. De deelnemers hebben kennis gemaakt met elkaar, en na het lezen van héél de Karmelregel hun eerste indrukken daarvan met elkaar gedeeld. Volgende keren zal steeds een klein stukje uit de Regel besproken worden.

Morgen, zaterdag 24 oktober, wordt van 10.15 – 12.15 uur weer samen teksten gelezen die Titus Brandsma geschreven heeft. Aan bod komen enkele korte artikelen uit 1918 en 1920 die zijn uitgekomen in het blad Carmelrozen, die gaan over wonderen rond Maria.

Als u een keer mee wilt doen, kan dat. Graag nog even een e-mail



berichtje vooraf, dan weten we met hoeveel deelnemers we rekening moeten houden. We lezen onder leiding van Anne-Marie Bos.

Over Titus Brandsma gesproken... ik heb deze week een aantal keren de vraag gekregen of ik al iets terug gehoord heb van de redactie van De Gelderlander, in antwoord op mijn brief over de internationaliteit van (de bekendheid van) Titus Brandsma. Maar nee, helaas. Ik heb geen reactie ontvangen, en ook geen bericht daarover in de krant gezien.



Deze week is de werkgroep die bezig is de website te herzien weer bij elkaar geweest. Er worden flinke stappen gezet. En het is bijna zover. We hopen de nieuwe website te kunnen activeren op 3 november, de dag van de Zaligverklaring van Titus Brandsma (in 1985).



(Op de foto: Anita en Jack aan het werk in de receptie van het TBM.)

Behalve dat de website een heel nieuw uiterlijk krijgt en een andere indeling, zal het ook beter zijn aangepast aan de verschillende formaat schermen van computers, tablets en telefoons.

In de kerk kunnen we nog steeds genieten van de mooie bloemen die we krijgen van John en Angeline (van Fleurel Flowers), al zijn we ‘gewaarschuwd’ dat de bloemen op hun veld zo langzamerhand uitgebloeid raken. Ook de kunstwerken van Piet Jetten en Bob Lejeune zijn nog steeds te zien. In de afgelopen weken heeft Frans Pernot van het een en ander weer prachtige foto’s gemaakt. Hier een kleine selectie:



Denkt u wanneer u zondag naar de kerk wilt komen aan de aanmelding die daarvoor nodig is? (En aan uw mondkapje.)

Met hartelijke groet,
 Marieke Rijkema
 (beheerder Titus Brandsma Memorial)

