

EVANGELIE 30^E ZONDAG door het jaar A (25 oktober 2020)

Matteüs 22: 34-40 (Willibordbijbel 1995)

- 34 Toen de farizeeën hoorden
dat Hij de sadduceeën tot zwijgen had gebracht,
kwamen ze bij elkaar
- 35 en een van hen, een wetgeleerde, vroeg
om Hem op de proef te stellen:
- 36 ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’
- 37 Jezus zei hem:
‘U zult de Heer uw God liefhebben
met heel uw hart en met heel uw ziel
en met heel uw verstand.
- 38 Dat is het grootste en eerste gebod.
- 39 Het tweede is daaraan gelijk:
U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
- 40 Aan deze twee geboden
hangen heel de Wet en de Profeten.’

Acclamatie op het evangelie 30e Zondag door het jaar – jaar A

Matteüs 22, 34-40

Meester, wat is het voornaamste gebod in de Wet? Jezus sprak: Je zult de Heer je God beminnen met heel je hart, heel je ziel en al je verstand. Dat is het voornaamste en eerste gebod.

t. Kees Waaijman
m. Chris Fictoor en Ad de Keyzer



Op Jou zijn wij gericht,
Godsliefde, naastenliefde, zelfliefde,
deze drie zijn één
openbaring van de ene God.
Meesterlijk heb Jij
dit onderricht
ons voorgeleefd.