

EVANGELIE 32^E ZONDAG door het jaar A (8 november 2020)

Matteüs 25: 1-13 (Willbordbijbel 1995)

En Jezus vervolgde:

- 1 Dan zal het met het koninkrijk der hemelen gaan als met tien meisjes, die met hun lampen op weg gingen, de bruidegom tegemoet.
- 2 Vijf van hen waren dom en vijf verstandig.
- 3 Want de domme namen wel hun lampen met zich mee, maar geen olie.
- 4 Maar de verstandige namen ook olie mee in kruiken, niet alleen lampen.
- 5 Omdat de bruidegom op zich liet wachten, dommelden ze allemaal in.
- 6 Midden in de nacht klonk er geroep:
"Daar is de bruidegom!
Ga hem tegemoet!"
- 7 Toen stonden alle meisjes op en maakten hun lampen in orde.
- 8 De domme zeiden tegen de verstandige:
"Geef ons van jullie olie,
want onze lampen gaan uit."
- 9 Maar de verstandige gaven ten antwoord:
"Nee, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en voor jullie;
ga liever naar de verkopers en koop voor jezelf."
- 10 Toen ze weg waren om te kopen, kwam de bruidegom, en de meisjes die klaar stonden, gingen met hem mee naar binnen voor de bruiloft, en de deur ging dicht.
- 11 Later kwamen ook de andere meisjes en riepen:
"Heer, heer, doe open voor ons."
- 12 Maar hij antwoordde:
"Ik verzeker jullie, ik ken jullie niet."
- 13 Wees dus waakzaam,
want je kent dag noch uur.

Acclamatie op het evangelie

32e Zondag door het jaar – jaar A

Matteüs 25, 1-13

De dwazen zeiden tegen de verstandigen: Geef ons wat olie want onzer lampen gaan uit. Maar de verstandigen antwoordden: Neen, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en jullie samen.

t. Kees Waaijman
m. Chris Fictoor en Ad de Keyzer



The musical notation consists of two staves in G major (one sharp). The first staff contains the melody for the first line of text: 'Jou wach-ten voedt de vlam'. The second staff contains the melody for the second line of text: 'van ons ver-lan-gen.' The melody is simple, using quarter and eighth notes.

Zonder dag of uur
te kennen wachten op Jou,
o lieve Bruidegom,
is de olie waarop
de vlam van ons
verlangen brandt.