

Aan: alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial



Nijmegen, 20 november 2020

Beste mensen,

Afgelopen zondag hadden we voor het eerst te veel aanmeldingen voor de viering. Het is natuurlijk fijn dat er zoveel mensen zouden willen komen, maar heel jammer dat we mensen teleur moeten stellen. Er staan nu vrij veel mensen op de lijst om als het kan elke week te komen. Aan hen wil ik vragen niet te vergeten om zich af te melden als ze niet (kunnen) komen. Hoe eerder we dat weten, hoe makkelijker we nog kunnen communiceren naar anderen dat er nog plek is. Ook aan de 'aanmelders' zou ik willen vragen hun aanmelding (als het kan) niet op het laatste moment te doen. Want als het vaker gaat voorkomen dat er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen (totaal zijn dat er nu 38, dat is inclusief alle 'functionarissen' in de viering), dan wil ik mensen die elke week komen af en toe eens vragen een keer niet te komen. Want er moet natuurlijk ook wel plaats blijven voor mensen die af en toe in een viering willen zijn. Mensen vragen niet te komen wil ik liever niet vlak van te voren doen, op zaterdagavond of zondagmorgen. Dus: weet u het bijtijds, laat het ook bijtijds even weten. Als we zo 'vol' zitten betekent het ook dat het van belang is dat u op tijd in de viering bent, want als er toch onverwachte gasten zijn krijgen die de plaats(en) die om 10.30 uur nog vrij zijn.



Een zeer onaangename gebeurtenis was zondag dat er tijdens de viering de fiets gestolen is van iemand die in de kerk was. Hij stond goed op slot, en is toch meegenomen. Hopelijk wordt dit geen terugkerend fenomeen. Misschien kunnen we met elkaar wat extra opletten.



Met de verruiming van de coronamaatregelen halverwege de week, kwamen er donderdag en vrijdag ook weer groepen in huis. De Vrije Academie was er weer met twee cursussen, de wekelijkse bijbelinstuif kon weer bijeenkomen, ook de colleges van het Titus Brandsma Instituut waren er weer (die waren in verband met tijdelijke quarantaine van een van de docenten vorige week niet doorgedaan) en er kwam een bijbelgroepje samen.



Wist u trouwens dat iedereen welkom is bij de bijbelinstuif op donderdagmorgen van 10.30 – 12.15 uur? Zolang het aantal deelnemers nog geen 20 is, is aanmelding niet nodig. Samen wordt het evangelie van de komende zondag gelezen, en er wordt, onder leiding van Paul Reehuis, met elkaar gesproken over wat er staat, over waar dat aan ieders eigen ervaringen raakt en wat de tekst in het leven van alledag zou kunnen betekenen.

U kunt gewoon een keertje mee doen, of af en toe eens komen, of elke week, dat maakt niet uit. Ieder is welkom.

Deze week bereikte ons het bericht dat het beeld van Titus Brandsma weer terug is op de campus van de Radboud Universiteit! Misschien heeft u eerder dat filmpje gezien dat een filosofie studente gemaakt had over haar zoektocht naar het verdwenen Titus beeld. (Het is nog steeds te

zien op YouTube: [https://www.youtube.com/watch?v=7tr-RO19X5k&feature=emb\\_logo](https://www.youtube.com/watch?v=7tr-RO19X5k&feature=emb_logo). De link is ook te vinden op onze eigen website [www.titusbrandsmamemorial.nl](http://www.titusbrandsmamemorial.nl) onder het tabblad 'Titus Brandsma' en dan onder *Titus in de media / Titus Brandsma in beeld.*)

Het beeld is gemaakt door de kunstenaar Gerard Mathot. Het werd geplaatst in de centraal op de campus gelegen Thomas van Aquinostraat, een week na de zaligverklaring van Titus in november 1985. Bij de onthulling van het beeld hield de kunstenaar een toespraak. Daarin zei hij onder meer:

“Ik heb trachten aan te geven, dat deze hoogleraar op de eerste plaats medemens en medechristen is vanuit zijn innerlijkheid. Dit heb ik aangeduid vooreerst door een spelletje met de twee toga's. Zijn hoogleraarstoga van zijde en fluweel en tressen draagt hij over zijn linkerarm. Maar zijn eenvoudig habijt van Carmeliet zijn is zijn lijfrok. Vooral echter heb ik getracht in zijn houding en in de uitdrukking van zijn gezicht de mens te typeren met zijn aanspreekbaarheid en zijn dienstvaardigheid, met toch de indruk van ingekeerdheid in studie en gebed. Deze gelijktijdigheid van het één en het ander kenmerkt namelijk heel dat leven tot in gevangenschap, ziekte en dood toe.”

(Uit: *Titus Brandsma herdacht. Katholieke universiteit Nijmegen, 8 november 1985*)

Omdat de gebouwen aan de Thomas van Aquinostraat gesloopt werden en het gebied een andere inrichting gekregen heeft, moest er ook voor het beeld van Titus Brandsma een andere plek komen. Ik ben vandaag eens gaan kijken hoe het er bij staat. Het heeft een prachtige plek gekregen dicht bij het Erasmusgebouw.



Beeld op de oude plaats



Deze week is ook de nieuwe 'Tituskrant' uitgekomen, een blad van de Stichting Vrienden van Titus Brandsma (zie onder 'nieuws en actualiteiten' op onze website).

Morgen worden er onder leiding van Anne-Marie Bos in het TBM weer teksten van Titus gelezen, van 10.15 – 12.15 uur. Welkom!

Goed weekend, en graag tot ziens, Marieke Rijpkema (beheerder TBM)