

Aan: alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial



Nijmegen, 27 november 2020

Beste mensen,

Gisteren ontvingen we bericht vanuit Rome, dat er een belangrijke stap gezet is in het proces naar heiligverklaring van Titus Brandsma. Voordat iemand zalig verklaard wordt (Titus is zalig verklaard in 1985), wordt heel de persoon al 'doorgelicht' of hij of zij als persoon gezien kan worden als zalig respectievelijk heilig. Om van een zaligverklaring tot een heiligverklaring te komen zijn andere dingen nodig, zoals een wereldwijde devotie tot de betreffende persoon, en een 'bewijs' van zijn heiligende kracht. Dat wordt gezien in een wonderbaarlijke genezing. In Amerika is een pastor van kanker genezen, nadat hij vele mensen gevraagd had om voor zijn genezing te bidden op voorspraak van de zalige Titus Brandsma. Dokters in Amerika hadden al bevestigd dat die genezing medisch niet te verklaren is. Nu is dat ook door de commissie in Rome die over dat soort zaken gaat bevestigd. In het bericht vanuit het hoofdbestuur van de Karmelorde in Rome wordt aangegeven dat dat een fundamentele stap is op weg naar de heiligverklaring van Titus. Nu moet het verzoek tot heiligverklaring nog besproken worden in een theologen commissie (o.a. om te bevestigen of de genezing kan worden toegeschreven aan het gebed op voorspraak van Titus) en de commissie van bisschoppen die gaan over heiligverklaringen. Dan bespreekt de paus het verzoek nog met een aantal bisschoppen en daarna kan een datum geprikt worden voor de heiligverklaring. Hoe lang dit proces nog duurt weten we niet. Maar verwacht wordt dat het niet heel lang meer zal duren.



Om nog even met een bericht over Titus Brandsma door te gaan: de stichting Vrienden van Titus Brandsma heeft een boekje uitgegeven; "Titus Brandsma, een blijvende inspiratie". Het is een bundeling van toegankelijke, inspirerende teksten van Titus Brandsma zelf. Eerlijk gezegd heb ik het zelf nog niet kunnen inzien, maar morgen verwacht ik een eerste stapel te ontvangen. Dan zijn de boekjes ook hier te koop, en wel voor € 10. Het lijkt me een prachtig Sinterklaas of Kerstcadeautje!

Complete teksten van Titus Brandsma kunt u (gratis) vinden op de website: [www.titusbrandsmateksten.nl](http://www.titusbrandsmateksten.nl). Daar komen bijna wekelijks nieuwe teksten bij.

Deze week zijn er bijvoorbeeld brieven van Titus op geplaatst die hij vanuit de gevangenissen van Scheveningen en Kleef (D) geschreven heeft.

Hier in het Titus Brandsma Memorial zijn deze week de kunstwerken van Anne-Riet de Boer en Ineke Teunissen door hen weer meegenomen. Heel wat mensen hebben er in de afgelopen weken van kunnen genieten. We hebben Anne-Riet en Ineke op bescheiden wijze hartelijk bedankt. Zoals gebruikelijk komt er voor de Adventstijd weer een nieuwe expositie. De kunstwerken van deze nieuwe expositie zijn inmiddels ook al opgehangen.



In de gang hangen nu 13 schilderijen van de kunstenares Jeltje Hoogenkamp. Die hebben we een maand te leen. Het zijn schilderijen die ze gemaakt heeft naar aanleiding van gedichten van Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). Bonhoeffer was een vooraanstaand Duits kerkleider en theoloog. Vanwege zijn verzet tegen het nazisme is hij in april 1945 opgehangen.

De schilderijen van Jeltje Hoogenkamp, die dit jaar in diverse kerken in Nederland te zien zijn geweest, vormen een onderdeel van de 75-jarige herdenking rondom Dietrich Bonhoeffer. Wij vonden het passend dat hij ook in het Titus Brandsma Memorial herdacht zou worden. Helaas hebben we de avonden 'Signalen van

Spiritualiteit' waarbij we teksten van hem wilden gaan lezen moeten afgelasten vanwege de corona, maar ik hoop dat toch velen de schilderijen komen bekijken. Dat kan dagelijks tijdens de openingsuren van de receptie (ma. t/m vr. 9.30-16.30 uur) of op afspraak.



In de twee beschikbare zalen hangen kunstwerken van Joos Streefkerk. Joos heeft in de afgelopen jaren vaak mee gedaan aan de Bijbelinstuif op donderdagmorgen, en zo hoorde ik toevallig dat zij

ikonen maakt. In de Tituszaal hangen nu 13 ikonen van haar hand, in Koptische stijl, zowel traditioneel als modern.



In de Vincentiuszaal zijn, met hulp van de expositiecommissie, ook een 10-tal tekeningen van Joos opgehangen.



Het zijn mandala-achtige tekeningen, vanuit eigen fantasie ontstaan, die fascinerend zijn om te zien.



Het is heel jammer dat er vanwege corona geen koffiedrinken is na de viering, waarbij veel mensen als vanzelf even ons centrum komen binnen lopen en dan ook de kunstwerken kunnen zien. Maar ons centrum is dagelijks open!

Het kan goed zijn om voor u komt even te bellen (024 - 3602421) om na te vragen of de zalen niet bezet zijn. De werken van Joos blijven hangen tot Aswoensdag: 17 februari.

Van harte wens ik u een goed begin van de Adventsperiode.

Graag tot ziens, Marieke Rijpkema (beheerder TBM)

P.S. Om verwarring te voorkomen: in het TBM, in kerk en bezinningscentrum, houden we ons aan het dringende advies van de regering om mondkapjes te dragen in de publieke ruimte. Ook al vallen kerken (vanwege de vrijheid van godsdienst en de scheiding van kerk en staat) niet onder de wettelijk verplichting tot het dragen van mondkapjes, die per 1 december wordt ingevoerd.