

Aan: alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial



Nijmegen, 4 december 2020

Beste mensen,

De Advent is begonnen. In onze kerk onder andere zichtbaar aan de Adventskrans, die zoals al vele jaren op rij weer zelf gemaakt is door Ans Bertens.



Vorbereidingen in de sacristie.



Vorbereidingen in de kerk.



Voltooid Adventskrans. De eerste kaars brandt.

Een bijzondere activiteit die op de eerste zondag van de Advent plaatsvond was een bijeenkomst speciaal gericht op mensen in de leeftijdsgroep van 25 – 35 jaar, georganiseerd door Frans Croonen. Hij heeft bij het Titus Brandsma Instituut de opleiding tot geestelijk begeleider gevolgd, is daarna bij diezelfde opleiding ook practicum begeleider geworden en heeft nu een eigen bedrijfje van waaruit hij geestelijke begeleiding geeft en op diverse manieren personen en

organisaties helpt in hun zoektocht naar zin en betekenis. Voor alle vier de zondagen van de Advent heeft hij bijeenkomsten georganiseerd onder de hoofdtitel: “Welkom in de stilte”, waarbij het eerste half uur het thema van die middag wordt toegelicht en enkele oefeningen tot stilte worden gedaan. Het tweede half uur is een korte viering, met stilte, muziek en tekst. De bijeenkomst duurt van 15 – 16 uur. Deze eerste keer waren er ongeveer 12 mensen. Een mooie opkomst. Er kan aan heel de serie worden deelgenomen, of aan één middag.

Deelname is gratis. Aanmelding vooraf is nodig, via: [erica@zinenzijn.nl](mailto:erica@zinenzijn.nl). Voor meer informatie zie de website van Frans: <http://zinenzijn.nl/>.



Een heel andersoortige gebeurtenis afgelopen weekend was dat een oplettende kerkwacht een ongewoon geluid hoorde in de kerk. We gingen op onderzoek uit, en hoorden steeds luider water spuiten! Alsof er een grote buis water de kelder aan het vullen was, of iets dergelijks. Uiteindelijk vonden we waar het geluid vandaan kwam. Het bleek een heel klein gaatje in een waterleidingbuis verstopt onder de trap die naar het balkon en het grote orgel leidt. Dat was schrikken. Het was dan



wel niet zo'n grote buis als we even vreesden, maar toch wel heel vervelend. Gelukkig konden we op korte termijn een loodgieter bereid vinden om langs te komen en vonden we ook na enige tijd zoeken de kraan om de betreffende leiding af te kunnen sluiten. De loodgieter had er snel een nieuw stukje buis voor in de plaats gezet, en na het dweilen keerde de rust in de kerk weer terug. Wat waren we blij, dat de leiding niet midden in de nacht gesprongen was, dan hadden we er heel wat meer ellende van gehad.

Vorige week maakte ik in het 'teken van leven' melding van het nieuwe boekje met bezinnende teksten van Titus Brandsma. We hadden verwacht dat er zaterdag een stapel van die boekjes bezorgd zouden worden, maar helaas, dat is toch nog niet gebeurd. De drukker had ze niet op tijd klaar. Ik heb nog niet gehoord wanneer we ze dan kunnen verwachten. Hopelijk kan ik dat volgende week vertellen.



We kregen deze week ook een bericht binnen over een boekje dat deze maand gaat uitkomen met een langere tekst van Titus Brandsma. Het komt uit met de titel "Maria. Een trinitaire theologie". Het wordt aangekondigd als een mystieke tekst die Titus Brandsma schreef in 1932 en gaat over Maria en haar relatie tot de drie goddelijke personen. Het boekje (van 80 pagina's) wordt ingeleid door Inigo Bocken, wetenschappelijk directeur van het Titus Brandsma Instituut. De uitgever is Sijbbolet. Het boekje gaat € 12,99 kosten.



De website commissie heeft deze week gewerkt aan bladzijden op de website die gaan over de huidige tentoonstellingen in het TBM: de schilderijen naar aanleiding van teksten van Dietrich Bonhoeffer en de ikonen en mandala-tekeningen van Joos Streefkerk. Die zijn natuurlijk ook in het echt te bekijken, maar via de website ([www.titusbrandsmamemorial.nl/programma-overzicht/programma-overzicht-tentoonstelling/](http://www.titusbrandsmamemorial.nl/programma-overzicht/programma-overzicht-tentoonstelling/)) kunt u toch al een indruk opdoen.

Wist u dat het 'teken van leven' tegenwoordig ook per post te ontvangen is? Dan zijn er wel kosten aan verbonden, vanwege de dure postzegels van tegenwoordig. Voor € 5 per maand sturen we het u of iemand die u kent en geen e-mail heeft graag toe. In dat geval graag even een e-mailtje met het adres sturen aan: [titusbrandsma@karmel.nl](mailto:titusbrandsma@karmel.nl).

Van harte wens ik u een inspirerende Adventsperiode toe,  
 Marieke Rijpkema (beheerder Titus Brandsma Memorial)