

EVANGELIE 2^E ZONDAG van de ADVENT (jr. B) (6 december 2020)

Marcus 1: 1-8 (*Willibordbijbel 1995*)

- 1 Begin van de goede boodschap van Jezus Christus, Zoon van God.
- 2 Zoals geschreven staat bij de profeet Jesaja:
Zie, Ik zend mijn bode voor U uit,
om uw weg te banen;
- 3 een stem roept in de woestijn:
Bereid de weg van de Heer,
maak zijn paden recht,
- 4 zo trad Johannes op.
Hij doopte in de woestijn
en verkondigde een doop van bekering
tot vergeving van zonden.
- 5 Heel Judea en alle inwoners van Jeruzalem liepen
naar hem uit.
Ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan,
en beleden hun zonden.
- 6 Johannes ging gekleed in kameelhaar
en had een leren gordel om zijn middel,
en hij leefde van sprinkhanen en wilde honing.
- 7 Hij kondigde aan:
'Na mij komt iemand die krachtiger is dan ik;
ik ben te min om mij te bukken
en de riem van zijn sandalen los te maken.
- 8 Ik heb u gedoopt met water,
maar Hij zal u dopen in heilige Geest.'

Acclamatie op het evangelie

Tweede zondag van de Advent – jaar B

Marcus 1, 1-8

Een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht.

t. Kees Waaijman
m. Chris Fictoor en Ad de Keyzer



Jouw weg naar ons ge - baand
door de woes - tijt.

Door de woestijn
wordt een weg gebaand
van Jou naar ons,
Stem in de stilte,
van ons naar Jou,
wachten in de nacht.