

Aan: alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial



Nijmegen, 11 december 2020

Beste mensen,

Kerstmis nadert. We hebben al een tijdje nagedacht over hoe we het moeten gaan doen met de kerstvieringen in deze coronatijd, met name rondom de vraag: hoe doen we dat met maar 30 mensen die we een zitplaats kunnen bieden (plus een aantal extra plaatsen voor de zogenaamde 'functionarissen' zoals voorganger, cantor e.d.). Daar is uitgekomen dat we de reservering van een plaats in de kerstvieringen in drie rondes doen. De eerste ronde is: de mensen die gewend zijn elke week te komen de kans te geven een plaatsje te reserveren. Deze ronde heeft afgelopen week plaats gevonden. Er zijn nu nog een aantal plaatsen over. De tweede ronde is voor andere 'TBM betrokkenen', zoals de lezers van dit 'teken van leven'. Die begint nu.



Dat betekent dat als u graag in de Titus Brandsma gedachtenis kerk een kerstviering zou willen mee vieren u zich vanaf nu kunt melden (als u dat nog niet gedaan heeft), door het sturen van een e-mail bericht aan titusbrandsma@karmel.nl. Het gaat om de viering van:

kerstavond (do. 24 dec.) om 20.00 uur

óf kerstmorgen (vr. 25 dec.) om 10.30 uur.

Beide vieringen hebben de orde van dienst zoals we die de laatste maanden kennen: een gebedsdienst met een overweging en zonder samenzang (wel met cantor en een enkele gezongen acclamatie).

Ik weet geen betere regel dan: wie het eerst komt – wie het eerst maalt. Dus wacht niet te lang. Mochten er na deze tweede ronde van reservering nog plaatsen over zijn, dan worden die aangeboden aan 'overige mensen'. Deze 'ronde' start woensdag (16 december).

Het is heel spijtig, maar we zullen waarschijnlijk tegen mensen moeten zeggen: de herberg is vol. Gelukkig zijn er ook mogelijkheden om kerstvieringen op tv en via de computer te volgen. Er zijn nogal wat kerken die hun viering 'streamen' (wij kunnen dat niet, vanwege te zwakke wifi verbinding in de kerk).

Wat de andere vieringen rondom kerstmis betreft, dat zijn de volgende:

dinsdag 22 december	19.00 uur	viering van erkenning en vergeving
zondag 27 december	10.30 uur	viering rond het Evangelie (H.Familie)
donderdag 31 december	19.00 uur	viering b.g.v. Oudjaar
vrijdag 1 januari 2021	10.30 uur	viering b.g.v. Nieuwjaar (Maria's moederschap)
zondag 3 januari	10.30 uur	viering Openbaring van de Heer (Driekoningen)

Voor al deze vieringen is aanmelding nodig. Voor de zondagen, de gebruikelijke regeling (d.w.z. indien je ingeschreven staat voor wekelijks vieren: afmelden als je verhindert bent; anders: per keer aanmelden). Voor de andere vieringen geldt: graag even apart aanmelden via de e-mail (titusbrandsma@karmel.nl).

Dit jaar zal er, vanwege de noodzakelijke 1,5 meter afstand, geen gezamenlijk ‘kindje wiegen’ zijn, op de middag van Eerste Kerstdag. De bedoeling is om wel op beide kerstdagen het kerkgebouw open te hebben (voor o.a. bezoek aan de kerststal). Ik moet nog overleggen met de kerkwachten, maar ik denk dat dat wel lukt.

Afgelopen donderdag zijn de kerstbomen bezorgd. In de loop van de week hopen we die in de kerk neer te gaan zetten.

Ook zijn deze week bezorgd: de boekjes ‘*Titus Brandsma, een blijvende bezieling*’. Zoals eerder aan u gemeld: het is een boekje dat is uitgegeven door de Stichting *Vrienden van Titus Brandsma*, en bevat korte bezinnende, inspirerende teksten van Titus Brandsma zelf, met een aantal afbeeldingen ter illustratie. Het boekje telt 125 pagina’s en kost € 10. Het is vanaf nu dus te koop in het Titus Brandsma Memorial, maar het is ook te bestellen bij de Stichting *Vrienden* via e-mail:

titusbrandsmavrienden@karmel.nl, dan kan het eventueel ook naar u toegezonden worden.



Een eerdere uitgave van deze Vrienden stichting is het boek ‘*Titus Brandsma o.carm.*’, dat een prachtig overzicht geeft van het leven van Titus Brandsma, met foto’s, informatie over zijn leven en ook citaten van Titus Brandsma zelf. Het telt ca. 90 pagina’s, is in kleur uitgevoerd en heeft een harde kaft. Dit boek is ook nog te koop (voor € 19,95), en kent sinds deze week ook een Duitse versie!

Nog meer ‘boekennieuws’ is dat er komende donderdag (op 17 december) een boekpresentatie zal plaatsvinden in de Tituszaal van ons centrum. Justine Borkes, één van onze trouwe kerkgangers, zal dan haar dichtbundel ‘*Verzamelde gedichten. Een sonnet.*’ presenteren. Het is een bundeling van al haar 14 dichtbundels. (Zie: <https://www.uitgeverij-ijzer.nl/boeken/293-verzamelde-gedichten>.) Deze bijeenkomst begint om 17.00 uur en is vrij toegankelijk voor geïnteresseerden, maar aanmelding is (vanwege Corona) wel noodzakelijk. Dat kan door een e-mail bericht te sturen aan Justine: Presario10@freeler.nl. Meer informatie over Justine en haar werk, vindt u op haar website: www.bindingen.nl.



Ons centrum is deze week weer goed benut. De cursus ‘luisteren naar klassieke muziek’ was er, evenals de twee cursussen van de Vrije Academie en ook de colleges van het TBI. Er waren verschillende vergaderingen van bestuur en commissies van de Karmelorde, De expositie commissie is bijeen geweest. Er waren twee groepen rond de Karmelregel, twee groepen rond de Bijbel, er was Hebreeuwse les, en vandaag was hier ook de redactievergadering van het blad *Speling*. Velen van u zullen het kennen: een tijdschrift over eigentijdse spiritualiteit en mystiek. (Zie ook www.speling.nl). De *Speling* redactie vergadert elk kwartaal in het TBM. Vandaag is al gewerkt aan nummer 4 van volgend jaar.



Van harte wens ik u een goed vervolg van deze Adventsperiode toe, met hartelijke groet,

Marieke Rijpkema (beheerder Titus Brandsma Memorial)

