

Aan: alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial



EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial

Nijmegen, Paasmorgen 12 april 2020

Van harte wensen we u Zalig Pasen !



Gelukkig is het ook dit jaar weer Pasen geworden, al is het een heel andere Pasen dan andere jaren. Het Coronavirus heeft onze wereld in zekere zin op de kop gezet. Het leven van ieder van ons wordt er door geraakt. Vanzelfsprekendheden vallen weg. We worden geconfronteerd met onze kwetsbaarheid en onze afhankelijkheid van elkaar.

Het levensverhaal van Jezus laat ons zien dat dat bij uitstek omstandigheden zijn waar de levens- en liefdeskracht van God zichtbaar kan worden. Waar mensen omzien naar elkaar, pijn doorleefd kan worden, waar creativiteit opkomt, en we tot bezinning komen of de weg die we gaan wel een weg ten leven is, of we op allerlei gebied niet nieuwe wegen moeten gaan om onze wereld en elkaar te behoeden.

Bidden we dat dit feest van Pasen ons nieuw leven mag brengen.



Jij die ons het leven mogelijk maakt
tastend zoeken wij Jou,
onzienlijk licht,
verheven Jij,
bewogen weerloos,
teder Jij,
tastend zoek Jij ons.

Jij die ons het leven mogelijk maakt:
ieder staat in jouw gelaat,
Jij vormt ons wezen,
zon die opgaat over allen,
brand ons open tot wij zien,
dat Jij ons aanziet, Jij.

Mede namens Laetitia Aarnink,

Marieke Rijpkema,
(beheerder Titus Brandsma Memorial)



P.S. De psalmviering van de komende week (psalm 8) kunt u morgen rond het middaguur weer verwachten op de inmiddels bekende pagina:
www.titusbrandsmamemorial.nl/Psalmvieringen.html