

Aan: alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial



EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial

Nijmegen, 17 april 2020

Beste mensen,

Hierbij weer even een ‘teken van leven’ vanuit het Titus Brandsma Memorial.

Waar we eerst dachten dat we ‘enkele weken’ afstand van elkaar zouden moeten houden, beginnen we langzaam aan te wennen aan het idee dat het nog wel eens heel lang kan gaan duren, voor we weer wat in ‘normaal’ vaarwater komen. Hoewel er waarschijnlijk een ‘nieuw normaal’ moet gaan ontstaan, zo horen we. Heel voorzichtig beginnen we hier in het TBM ook na te denken over wat een mogelijke ‘1½ meter samenleving’ zou kunnen betekenen voor onze vieringen en cursussen. Maar vooralsnog zullen we eerst de ontwikkelingen vanuit de wetenschap en de overheid nog maar afwachten, voor we echt plannen gaan maken.

Ondertussen is het Pasen geworden, en hoewel er heel wat omstandigheden zijn die ons mogelijk doen twifelen aan leven voorbij chaos, lijden, onzekerheid, eenzaamheid, stilstand, ziekte en dood herinnert de natuur ons uitbundig aan de onstuitbaarheid van het leven. Wat is het snel gegaan in de afgelopen weken van kale, doodse takken, naar groei en bloei.



Ook in de tuin rondom de kerk is er veel gebeurd. Er is hard gewerkt. Waren een paar weken geleden al de hoofdleidingen gelegd voor bevoeiing van de tuin met grondwater, inmiddels zijn heel grote stukken van de oude en verdroogde hedra (klimplanten over de grond)

verwijderd, is er mest over de grond verspreid, uitgeharkt en door de grond gemengd. Is er gefreesd, en heel veel stenen en wortels weg geharkt. Bij deze wil ik de vrijwilligers die daar soms dagen achtereen vele uren aan gewerkt hebben, heel hartelijk voor bedanken!



Een ander dankwoord wil ik heel graag richten tot al die mensen die in de afgelopen maand gehoor gegeven hebben aan de uitnodiging om deel te nemen aan de jaarlijkse kerkbijdrage actie. We hebben vele giften, eenmalig of als een maandelijkse bijschrijving, mogen ontvangen. Heel veel dank daarvoor. U zult begrijpen dat het nu al onze activiteiten en verhuur van ruimtes stil ligt extra fijn is om toch inkomsten te mogen ontvangen. Mochten er nog mensen zijn die een bijdrage willen doen, dat blijft natuurlijk welkom op de rekening van het Titus Brandsma Memorial: NL56 INGB 0000 819729.

We zijn van plan om de komende weken door te blijven gaan met het wekelijks opnemen van de psalmvieringen. Het analyse programma van YouTube heeft ons laten weten dat in de afgelopen weken al de op [www.titusbrandsmamemorial.nl/Psalmvieringen.html](http://www.titusbrandsmamemorial.nl/Psalmvieringen.html) geplaatste video's in totaal 470x zijn vertoond, en dat er totaal meer dan 67 uur gekeken (meegebeden) is! Dat is zeker de moeite waard.

Zondagmorgen verwachten we de nieuwe psalmviering, rond psalm 30 te kunnen plaatsen.

Dankzij de grote groep kerkwachten, is ons kerkgebouw ook nog steeds elke dag open tijdens de gebruikelijke uren: van 10 -16 uur.

Met hartelijke groet,  
Marieke Rijpkema