

Aan: alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial



EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial

Nijmegen, 8 januari 2021

Beste mensen,

Na de feestdagen begonnen deze week de gewone werkzaamheden in het Titus Brandsma Memorial weer wat op gang te komen. Er kwamen via de e-mail helaas een paar afmeldingen binnen, voor de huur van onze Tituszaal. De Corona tijd heeft duidelijk effect op het aantal deelnemers dat zich aanmeldt voor cursussen.



Maar als TBM kunnen we wel weer een nieuwe activiteit aankondigen. Op 27 februari zal er een nieuwe cyclus van “In de leerschool van Titus Brandsma” beginnen. Onder leiding van Anne-Marie Bos zal er maandelijks weer samen gelezen gaan worden in de geschriften die Titus Brandsma heeft nagelaten. Dit maal staan een aantal artikelen centraal die hij schreef over de Moderne Devotie (een invloedrijke spirituele stroming die in de 14<sup>e</sup> eeuw in Nederland ontstond en wereldwijd veel invloed heeft gekregen). Als professor filosofie en mystiek hield Titus Brandsma zich in het bijzonder bezig met Nederlandse mystiek. De bijeenkomsten (na 27 februari ook nog op 27 maart, 24 april, 22 mei en

26 juni) zijn op zaterdagmorgen van 10.15 – 12.15 uur. U kunt zich per bijeenkomst aanmelden of voor de hele serie. De hele serie, inclusief alle teksten kost € 30. Binnenkort vindt u deze informatie ook op onze website.

Deze week hebben we helaas de tentoonstelling van schilderijen geïnspireerd op werk van Dietrich Bonhoeffer alweer moeten opruimen. Door de corona maatregelen (en de lock down in het bijzonder) hebben niet veel mensen de werken hier kunnen zien. Woensdag zijn ze opgehaald door een vertegenwoordiger van de protestantse kerk in Castricum, waar ze de komende maand te zien zullen zijn. Daar zullen ze in de deze aankomende zondag (online) in de viering te zien zijn. U kunt de Powerpoint Presentatie die ze daarvoor gemaakt hebben, en waarop de werken te zien zijn, downloaden op hun website!



Het adres is: <https://www.pkcastricum.nl/deze-gemeente/kunst-in-de-kerk/item79>.

Aan het begin van de week bereikte ons het bericht dat Gerry van der Loop (lid van Karmelbeweging en secretaris van het bestuur van het Titus Brandsma Memorial) in het

ziekenhuis is beland! Ze is thuis zo akelig ten val gekomen, dat ze een dubbele enkelbreuk heeft opgelopen, die om weer goed te kunnen genezen zelfs geopereerd moest worden. Ze ligt op dit moment nog in Radboud ziekenhuis (en is bereikbaar via e-mail). Vanaf deze plaats wensen we haar veel sterkte en voorspoedig herstel!



Er is sinds deze week nog een website (naast onze eigen website en de Facebook pagina's die wij beheren) waar het Titus Brandsma Memorial op te vinden is: [www.geldersehanden.nl](http://www.geldersehanden.nl). Dit is een website die vrijwilligerswerk in onze provincie wil bevorderen. Al vele jaren hebben we contact met de Vrijwilligers Centrale in Nijmegen

(want we kunnen altijd wat extra kerkwachten en werkers in de tuin gebruiken). Per 1 januari heeft deze vrijwilligers centrale zich aangesloten bij genoemde website van 'Gelderse handen'. Het voordeel daarvan is, dat onze advertenties dus een groter bereik hebben (niet alleen Nijmegen, maar de hele provincie), en ook wat aantrekkelijker gepresenteerd kunnen worden. Ik heb die deze week zelf wat kunnen bijwerken. Met eigen tekst en foto's.



Misschien mag ik bij deze ook wel een oproep doen, want we kunnen met name op de zondagmiddag nog goed een paar kerkwachten gebruiken! De meeste kerkwachten hebben een vast dagdeel in de week, maar op zondag is dat

zo hebben we gemerkt niet zo prettig. Daarom zijn daar mensen die zich aanbieden voor één zondag in de maand. Dan ben je niet elke zondag bezet. We zoeken nog kerkwachten voor de eerste zondag van de maand (van 12 – 14 uur en ook van 14 – 16 uur) en de vierde zondag van de maand (van 14 – 16 uur). Heeft u interesse, om eens in de maand rustig een paar uur in de kerk te zijn (en gasten te woord te staan en een oogje in het zeil te houden), dan hoop ik dat u zich bij mij wilt melden, via e-mail: [titusbrandsma@karmel.nl](mailto:titusbrandsma@karmel.nl) of telefoon: 024 – 360 24 21 (tijdens kantoor uren).

Dit zijn denk ik zo, de nieuwtjes die ik u van deze week in het TBM kan vertellen. Zelf ben ik ook nog wel blij dat ik volgens mij bij ben met het schrijven van alle rekeningen van het afgelopen seizoen, en ook alle rekeningen betaald heb (en dat we daarmee niet in de rode cijfers zijn beland). Wat me doet denken, dat we zo langzamerhand weer de voorbereidingen moeten gaan treffen voor de jaarlijkse oproep om deel te nemen aan de kerkbijdrage. Daar zullen we de komende weken aan gaan werken.

Van harte wens ik u een goede week,

Marieke Rijpkema  
(beheerder Titus Brandsma Memorial)

P.S. Hierbij nog een paar beelden uit de nieuwe expositie in de gang van ons centrum: de 7 werken van barmhartigheid (reproducties van werk van P.de Vylder).  
(De gevangenen verlossen, de dorstigen laven en de vreemdelingen herbergen.)

