

EVANGELIE 3^E ZONDAG door het jaar B (24 januari 2021)

Marcus 1: 14-20 (*Willibordbijbel 1995*)

- 14 Nadat Johannes overgeleverd was,
kwam Jezus in Galilea
de goede boodschap van God verkondigen
- 15 en zei:
‘De tijd is rijp en het koninkrijk van God is ophanden.
Bekeer u!
Heb geloof in de goede boodschap.’
- 16 Toen Hij eens langs het meer van Galilea liep,
zag Hij Simon en Simons broer Andreas
op het meer hun netten uitgooien;
want het waren vissers.
- 17 Jezus sprak hen aan:
‘Kom achter Mij aan,
en Ik zal jullie tot vissers van mensen maken.’
- 18 En meteen lieten ze de netten achter
en volgden Hem.
- 19 Een eindje verder zag Hij Jakobus van Zebedeüs
en zijn broer Johannes;
ze waren in hun boot de netten aan het klaren.
- 20 Meteen riep Hij hen;
en ze lieten hun vader Zebedeüs met zijn arbeiders
in de boot achter
en gingen achter Hem aan.

Acclamatie op het evangelie

3^e zondag door het jaar - jaar B

Marcus 1, 14-20

De tijd is vervuld en het Rijk van God is nabij; bekeer je en geloof in de Goede Boodschap.

t. Kees Waaijman
m. Chris Fictoor en Ad de Keyzer



De schepping ontplooit zich
in de tijd en wordt vervuld
in Jou: het rijk van God
nadert en brengt
in al wat is
de eindelijke omkeer.