

Aan: alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial



EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial

Nijmegen, 29 januari 2021

Beste mensen,

Vandaag was een echte 'Titusdag' hier in het Titus Brandsma Memorial. Vanmorgen was er via de computer een vergadering van de werkgroep 'heiligverklaring'. Dit is een werkgroep die ten tijde van onze vorige provinciaal Jan Brouns, in het leven is geroepen als een soort adviesgroep aan de provinciaal om alvast vooruit te denken over wat we moeten doen als we vanuit Rome bericht zouden krijgen dat Titus Brandsma heilig verklaard gaat worden. Dan gaat het bijvoorbeeld over een persbericht uit doen gaan, materiaal over Titus Brandsma beschikbaar stellen, activiteiten coördineren en misschien ook wel organiseren, geldwerving, contacten leggen met allerlei groepen en mensen die de mogelijke heiligverklaring ook zouden willen vieren etc. etc.



Inmiddels is de provinciaals zetel gewisseld en heeft Huub Welzen de plaats van Jan als provinciaal ingenomen. Verder bestaat de groep uit Hettie Berflo (sinds kort de voorzitter van de Stichting Vrienden van Titus Brandsma), Marika Meijer (behalve meedenker ook de verslaglegger van onze vergaderingen) en Kees Waaijman en ik (o.a. als bestuurder respectievelijk beheerder van het TBM). Nu de medische commissie in Rome onlangs de 'niet wetenschappelijk verklaarbare genezing' op voorspraak van Titus Brandsma erkend heeft, neemt de verwachting toe dat de aankondiging van de heiligverklaring misschien wel dit jaar gedaan zou kunnen worden. Daar willen we in elk geval op voorbereid zijn. Gister is daar in de website commissie van het TBM ook al uitvoerig over gesproken. Als dat bericht komt, hoe gaan we dan onze website daar op aanpassen?



Vanmiddag zaten er in spreekkamer 1 drie deskundige mensen bij elkaar om te spreken over Titus Brandsma en zijn gedachtengoed. Mogelijk herkent u ze op de foto hiernaast (met de klok mee): Kees Waaijman, Anne-Marie Bos en Inigo Bocken (onder het toeziend oog van Titus zelf, via zijn portret aan de muur). Inigo Bocken (wetenschappelijk directeur van het Titus Brandsma Instituut) is bezig met het schrijven van een boek over Titus Brandsma. De bedoeling is dat dat uit zal komen in 2023, wanneer de Radboud Universiteit in Nijmegen (waarvan Titus een van de 'founding fathers'

was) precies 100 jaar bestaat. Het wordt een boek waarin vooral de manier van denken van

Titus Brandsma inzichtelijk gemaakt zal worden.

In eerdere ‘tekens van leven’ heb ik al melding gemaakt van het werk van Anne-Marie om alle teksten van Titus Brandsma beschikbaar te maken (op: [www.titusbrandsmateksten.nl](http://www.titusbrandsmateksten.nl)). Voor het onderzoek van Inigo is het natuurlijk heel belangrijk dat hij weet wat Titus allemaal aan geschriften heeft nagelaten. Kees Waaijman heeft zich de laatste jaren vooral verdiept in de visie van Titus Brandsma op liturgie en spiritualiteit.

De rest van de week was het qua bezoek weer rustig in ons centrum. Mocht u zich afvragen ‘wat doet die beheerder dan de hele week?’ Nou behalve het voorbereiden van de vergadering van vanmorgen, was dat bijvoorbeeld een verslag maken van het overleg in de expositiecommissie, het bezig zijn met de website, werken aan het jaarverslag, het nakijken van de financiën. En een



dagelijks terugkerende activiteit is het lezen en beantwoorden van e-mail berichten. Voor de aardigheid heb ik eens geteld hoeveel e-mails er deze week bij ons binnen zijn gekomen. Dat waren er 94. (De e-mails die ik direct heb weggegooid niet meegeteld.) En ik heb er ook de nodige verzonden: 108 om precies te zijn. (En dan tel ik dit ‘teken van leven’ dat naar 240 mensen toegestuurd wordt niet mee.)

Een paar bijzondere e-mails die er deze week uitsprongen: iemand heeft zich in reactie op mijn oproep vorige week in het

‘teken van leven’ aangemeld dat hij interesse heeft om zijn schilderijen in ons centrum te exposeren. En iemand anders heeft zich gemeld, dat ze graag wil mee helpen aan het vertalen van onze website, en eventueel andere materiaal over Titus Brandsma, naar het Engels. Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee.

Er waren een paar berichten van de groep die vorig jaar een dag had willen organiseren over Karl Leisner en Titus Brandsma. Beide zijn priesters die in Dachau geïnterneerd geweest zijn. Titus Brandsma is in Dachau gestorven, Karl Leisner is kort na het einde van de oorlog alsnog aan de gevolgen van zijn gevangenschap overleden. Hij was een Duitser die actief was in het jongerenwerk in Kleef en omgeving. Toen hij in 1939 hardop uitsprak dat het jammer was dat de aanslag op Hitler mislukt was, is hij opgepakt en naar Dachau gestuurd. Hij was toen 24 jaar oud en priesterstudent. Hij is in december 1944 in kamp Dachau tot priester gewijd, en heeft daar één maal een mis opgedragen. Daarna was hij te zwak om dat nog te kunnen doen.



*Karl Leisner (1915-1945)*



*Monument in kamp Dachau*

Hij is in 1996 zalig verklaard en als martelaar erkend door paus Johannes Paulus II. In Groesbeek is een actieve groep mensen die samen met hun Duitse burens in Kleef de gedachtenis aan deze martelaar levend wil houden. Er is ook iemand die onderzoek gedaan heeft naar de mogelijkheid dat Titus Brandsma en Karl Leisner elkaar ontmoet hebben in kamp Dachau. Tijdens de gezamenlijke Leisner-Brandsma dag zou hierover een inleiding gehouden worden.

We hebben nu afgesproken dat we het idee voor de dag zeker warm houden, en dat we de subsidie die er al voor verleend was wel alvast willen benutten om informatie ten behoeve van die dag te maken.

En dan heb ik u nog niet eens verteld van de groep jongeren (18-30 jaar) die vanuit het bisdom Haarlem hier op pelgrimsbezoek willen komen. We hopen dat in maart te kunnen organiseren.

Ik wens u allen weer een goede week.

Marieke Rijpkema (beheerder Titus Brandsma Memorial)