

EVANGELIE 4^E ZONDAG door het jaar B (31 januari 2021)

Marcus 1: 21-28 (*Willibordbijbel 1995*)

- 21 Ze trokken naar Kafarnaüm.
De eerste de beste sabbat ging Hij naar de synagoge en gaf er onderricht.
- 22 Ze waren geestdriftig over zijn leer, want Hij onderrichtte hen als iemand met gezag, en niet als de schriftgeleerden.
- 23 En meteen begon er in hun synagoge iemand die in de greep was van een onreine geest, luid te krijsen:
- 24 'Wat wilt U van ons, Jezus van Nazaret?
Bent U gekomen om ons te vernietigen?
Ik weet wel wie U bent: de Heilige van God!'
- 25 Jezus strafte hem af:
'Houd uw mond en ga uit hem weg.'
- 26 En de onreine geest schudde hem door elkaar en onder enorm geschreeuw ging hij uit hem weg.
- 27 Ontzetting greep allen aan, zodat ze zich samen afvroegen:
'Wat is dat toch?
Een nieuwe leer, met gezag!
Zelfs de onreine geesten geeft Hij bevelen, en ze luisteren naar Hem.'
- 28 Als een lopend vuurtje ging zijn faam rond in heel Galilea.

Acclamatie op het evangelie 4^e zondag door het jaar - jaar B

Marcus 1, 21-28

Allen stonden verbaasd dat ze onder elkaar vroegen: Wat betekent dat toch? Een nieuwe leer met gezag! Hij geeft bevel aan de onreine geesten en ze gehoorzamen hem.

t. Kees Waaijman
m. Chris Fictoor en Ad de Keyzer



Gezagvol spreek Jij
jouw heilig woord
zo krachtig
dat het ons bevrijdt
uit onze onreinheid
- o heilzaam spreken!