

EVANGELIE 6^E ZONDAG door het jaar B) (14 februari 2021)

Marcus 1, 40-45 (*Willibordbijbel 1995*)

- 40 Er kwam een melaatse op Jezus af,
die om hulp vroeg.
Hij viel op zijn knieën en zei:
‘Als U wilt, kunt U me rein maken.’
- 41 Diep ontroerd stak Hij zijn hand uit
en raakte hem aan.
‘Ik wil het, word rein’, zei Hij.
- 42 Meteen verdween zijn melaatsheid,
en hij werd rein.
- 43 Bars stuurde Hij hem meteen weg,
44 met de woorden:
‘Zorg dat u er met niemand over praat,
maar ga u aan de priester laten zien
en breng als offer voor uw reiniging
wat Mozes voorgeschreven heeft;
dat zal hun het bewijs leveren.’
- 45 Maar eenmaal vertrokken,
begon hij volop te verkondigen
en dit verhaal rond te vertellen,
zodat Jezus niet meer openlijk in een stad kon komen,
maar buiten bleef op eenzame plaatsen.
En ze kwamen overal vandaan naar Hem toe.

Acclamatie op het evangelie

6^e zondag door het jaar - jaar B

Marcus 1, 40-45

Een melaatse viel op de knieën en smeekte hem: Als je wilt, kun je mij reinigen. Door medelijden bewogen stak hij zijn hand uit, raakte hem aan en sprak: Ik wil, word rein.

t. Kees Waaijman
m. Chris Fictoor en Ad de Keyzer



Hoe zeer ook aangetast
en weggevreten,
jouw aanwezigheid is liefdevol
en zuivert ons
van binnenuit
barmhartig.