

EVANGELIE 2^E ZONDAG van de 40 DAGENTIJD (jaar B) (28 februari 2021)

Marcus 9: 2-10 (*Willbordbijbel 1995*)

- 2 Zes dagen later
nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee
een hoge berg op,
waar Hij met hen alleen was.
Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante,
- 3 en zijn kleren werden schitterend wit,
zoals geen bleker op aarde ze maken kan.
- 4 Elia verscheen hun samen met Mozes,
in gesprek met Jezus.
- 5 Petrus zei daarop tegen Jezus:
‘Rabbi, het is maar goed dat wij hier zijn;
laten wij drie hutten maken,
voor U een, en voor Mozes een, en voor Elia een.’
- 6 Want hij wist niet wat hij moest zeggen;
zo vol ontzag waren ze.
- 7 Er kwam een wolk die hen overdekte,
en er klonk een stem uit de wolk:
‘Dit is mijn geliefde Zoon;
luister naar Hem.’
- 8 Toen ze rondkeken,
zagen ze ineens niemand meer,
alleen Jezus was bij hen.
- 9 Terwijl ze van de berg afdaalden,
bezwoer Hij hun niemand te vertellen wat ze gezien hadden,
voordat de Mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan.
- 10 Dit woord grepen ze aan
om onder elkaar te bespreken
waarop dat ‘uit de doden opstaan’ sloeg.

(z.o.z.)

Acclamatie op het evangelie

Tweede zondag van de veertigdagentijd - jaar B

Marcus 9, 2-10

Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn kleet werd glanzend en zo wit als geen bleker ter wereld maken kan.

t. Kees Waaijman
m. Chris Fictoor en Ad de Keyzer



Ontheven aan de vlakke,
in een donkere wolk
verborgen schouwen wij:
Licht uit licht ben Jij
door God geliefd!
Hier te wezen is ons goed.