

Aan: alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial



Nijmegen, 14 mei 2021

Beste mensen,

Gisteren was het Hemelvaartsdag. Dat zal u niet ontgaan zijn. Maar wist u dat we in onze kerk een 'Hemelvaartraam' hebben? Vlak bij de absis van de kerk, waar het grote kruis ligt, zijn links en rechts twee grote ronde ramen, door dezelfde kunstenaar Joep Nicolas (1897-1972) ontworpen als de langwerpige ramen en de schilderijen in de absis. Het ronde raam rechts is het 'Hemelvaartraam'.



Duidelijk herkenbaar bovenin is Jezus, die in een wolk omhoog geheven wordt.

Links en rechts van hem een engel, die in de Handelingen van de Apostelen tegen de leerlingen zeggen: "mannen van Galilea, wat staan jullie naar de hemel te staren".

In de onderste helft zijn de 12 apostelen te herkennen, die inderdaad naar boven staan (zitten of zelfs liggen) te kijken.

Aardig detail zijn nog de voetafdrukken die Jezus op aarde heeft achtergelaten

(midden in het onderste stukje). Misschien een verwijzing voor ons als de hedendaagse leerlingen van Jezus om in zijn voetstappen te treden, en hem na te volgen?



In het begin van de week hebben de schilders weer doorgewerkt aan het onderhoud van het hout aan onze kerk. Deze dagen waren vooral de ramen en deuren aan de beurt.

Afgelopen zaterdag is er gewerkt aan het groen rondom de grote parkeerplaats (aan de kant van de Van Trieststraat). Het is onze grond, maar die wordt verhuurd aan een ondernemer die de parkeerplaats exploiteert. Hij wordt verwacht de parkeerplaats zelf wat netjes te houden, maar wij dragen zorg voor de tuin eromheen. Het hoekje vlakbij de ingang van de parkeerplaats en de rand langs de muur van de burens was inmiddels alweer flink overwoekerd en Kees van de Burgt heeft

daarom een professional met ‘grof geschut’ laten komen om dat goed aan te pakken. In een paar uur tijd zag het er weer heel anders uit.



Binnenkort hopen we op de lege plekken weer nieuwe hedra te planten (zelfde plantjes als in de rest van de tuin rond de kerk).



In de rest van de tuin groeit behalve de hedra ook het onkruid flink. Gelukkig was woensdagmorgen de huidige groep vrijwilligers voltallig, om samen een poging te ondernemen om (handmatig) het onkruid tussen de plantjes uit te halen.



Ook op woensdag hadden Mathieu Raemaekers (bestuurder TBM) en ik een gesprek met iemand van een bedrijf dat zich bezig houdt met mogelijkheden bieden voor ‘streaming’. Met name door de lockdowns in deze coronatijden is het bestuur meer gaan nadenken over de mogelijkheden om dingen die we hier doen ook voor mensen van elders zichtbaar en hoorbaar te maken via de computer. Enkele groepen, zoals de Bijbel instuif, de leesgroep ‘in de leerschool van Titus Brandsma’ en de lessen Bijbels Hebreeuws doen nu ervaring op met het bijeenkomen ‘online’. Ook is er al heel wat vergadert via de computer. En elke week wordt er een psalmviering opgenomen die thuis mee gebeden kan worden. Maar als je de juiste apparatuur hebt zou je ook kunnen denken aan het ‘live’ thuis kunnen meebidden met vieringen die hier in de kerk gehouden worden, of bijvoorbeeld de inleidingen tijdens de avonden ‘Signalen van Spiritualiteit’ thuis meeluisteren. Misschien zou ook de jaarcursus ‘biddend leven - in de ruimte van de psalmen’ wel gedeeltelijk via de computer en gedeeltelijk op verschillende plaatsen in het land gehouden kunnen gaan worden. En wat te denken van activiteiten rond de gedachtenis van Titus Brandsma, die dan wereldwijd gevolgd zouden kunnen worden. Als je eenmaal over de mogelijkheden nadenkt, ga je steeds meer mogelijkheden zien. We gaan nu eerst een prijs indicatie krijgen om te weten om wat voor investering dat zou gaan, en dan gaan we met de diverse groepen (zoals in elk geval de Elia-gemeenschap, als het om de vieringen gaat) in gesprek over wat wenselijk en zinvol is.

Van harte wens ik u weer een goede week, Marieke Rijkema (beheerder TBM)

