

EVANGELIE van PINKSTEREN (jaar B) (23 MEI 2021)

Johannes 15, 26-27, 16, 12-15 (Willibordbijbel 1995)

En Jezus vervolgde:

- 26 Wanneer echter de Helper komt
die Ik jullie zal zenden als Ik bij de Vader ben
– de Geest der waarheid, die van de Vader komt –
zal Hij over Mij getuigenis afleggen;
- 27 en ook jullie moeten getuigenis afleggen,
want jullie zijn vanaf het begin bij Mij.
- 12 Eigenlijk heb Ik jullie nog veel te zeggen,
maar je kunt het nu nog niet verwerken.
- 13 Wanneer de Geest der waarheid komt,
zal Hij jullie leidsman naar de volle waarheid zijn
– niet dat Hij eigenmachtig zal spreken,
Hij zal slechts zeggen wat Hij te horen krijgt –
en wat komen gaat, zal Hij jullie meedelen.
- 14 Hij zal Mij verheerlijken,
want wat Hij jullie zal meedelen, komt van Mij.
- 15 Alles wat de Vader heeft is ook van Mij;
daarom mag Ik zeggen
dat hetgeen Hij jullie zal meedelen,
van Mij komt.

Acclamatie op het evangelie Hoogfeest van Pinksteren - jaar ABC

Johannes 20, 19-23

*Toen blies hij over hen en zei: Ontvang de heilige Geest. Als
jullie iemand zonden vergeven, dan zijn ze vergeven, en als je
ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.*

t. Kees Waaijman
m. Chris Fictoor en Ad de Keyzer



Door gesloten deuren
kom Jij bij ons binnen,
je wonden brengen vrede,
Jij ademt levenskracht,
vergeving schenk Jij,
vreugde vervult ons.