

EVANGELIE 11^e ZONDAG door het jaar B (13 juni 2021)

Markus 4, 26-34 (*Willibordbijbel 1995*)

- 26 Ook zei Hij:
‘Met het koninkrijk van God gaat het
als met iemand die zaad op zijn land heeft gestrooid.
- 27 Hij slaapt en waakt,
nacht na nacht en dag na dag,
en het zaad ontkiemt en schiet op,
zonder dat hij weet hoe.
- 28 Vanzelf draagt de aarde vrucht,
eerst de groene spriet, dan de aar,
dan het graan in de volle aar.
- 29 Wanneer de vrucht zover is,
slaat hij er meteen de sikkel in,
omdat het tijd is voor de oogst.’
- 30 Ook zei Hij:
‘Waarmee zullen we het koninkrijk van God vergelijken,
of met welke gelijkenis geven we het weer?
- 31 Het is als een mosterdzaadje
dat in de aarde gezaaid wordt.
Het is het kleinste van alle zaden op aarde,
- 32 maar als het gezaaid is, komt het op
en wordt het groter dan alle andere struiken
en het krijgt grote takken,
zodat de vogels van de hemel
in zijn schaduw kunnen nestelen.’
- 33 Met veel van dergelijke gelijkenissen predikte Hij het woord,
voorzover ze in staat waren het te horen.
- 34 Zonder gelijkenis sprak Hij niet tegen hen,
maar als ze onder elkaar waren,
legde Hij zijn leerlingen alles uit.

(z.o.z.)

Acclamatie op het evangelie

11^e Zondag door het jaar - Jaar B

Marcus 4, 26-34

Het Rijk van God lijkt op een mosterdzaadje. Wanneer dat in de grond gezaaid wordt, is het het allerkleinste zaadje op aarde. Maar eenmaal gezaaid, schiet het op en het wordt groter dan alle tuingewassen.

t. Kees Waaijman
m. Chris Fictoor en Ad de Keyzer

Ge - na - de, ze - gen, kracht
van God ont - van - gen.

Heilige Vader,
Jij bewaart ons
in jouw naam
in eenheid,
heilig ons
in de waarheid.