

EVANGELIE 14^e ZONDAG door het jaar B (4 JULI 2021)

Markus 6, 1 - 6 (*Willibordbijbel 1995*)

- 1 Hij ging daar weg en kwam in zijn vaderstad, en zijn leerlingen volgden Hem.
- 2 Toen het sabbat was, begon Hij in de synagoge onderricht te geven. Veel toehoorders waren verbaasd en zeiden:
‘Waar heeft Hij dat vandaan, wat voor wijsheid is Hem gegeven, en dan die machtige daden die door zijn handen tot stand komen?’
- 3 Dat is toch de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jakobus en Joses en Juda en Simon? Zijn zusters wonen toch hier bij ons?’ En ze namen aanstoot aan Hem.
- 4 Jezus zei hun:
‘Een profeet wordt overal geëerd, behalve in zijn vaderstad, bij zijn familie en in zijn eigen huis.’
- 5 Hij kon daar helemaal geen machtige daden verrichten, behalve dat Hij enkele zieken de handen oplegde en hen genas.
- 6 En Hij was verbaasd over hun gebrek aan vertrouwen. Hij trok door de dorpen in de omgeving om onderricht te geven.

Acclamatie op het evangelie 14^e Zondag door het jaar - Jaar B

Marcus 6, 1-6

Een profeet wordt overal geëerd behalve in zijn eigen stad, bij zijn verwanten en in zijn eigen kring.

t. Kees Waaijman
m. Chris Fictoor en Ad de Keyzer

O wijsheid, woord dat aan-stoot
geeft, be-vrijdt.

O Woord van God
dat wortelt in de wijsheid,
ons ontregelt,
wakker stoot
uit de slaap,
kom ons bevrijden.