

Aan: alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial



Nijmegen, 30 juli 2021

Beste mensen,

Vorige week vertelde ik u dat ik het enige nichtje van Titus Brandsma aan de telefoon had gehad. Aan het begin van deze week had ik deze mevrouw Greet Hettinga weer aan de telefoon. Ze had het 'teken van leven' gelezen en wilde graag



even iets rechtzetten. Ze is namelijk niet de dochter van de zus van Titus, maar de kleindochter van de zus van Titus. Zoals u misschien weet had Titus Brandsma vier zussen en één broer. (Zie de gezinsfoto hiernaast uit ca. 1890, met uiterst links de jonge 'Titus', toen nog Anno Sjoerd, Brandsma.) Drie van zijn zussen en zijn broer zijn het klooster in gegaan (Boukje naar de Clarissen, Apollonia naar de Franciscanessen, Siebrigje naar de Missiezusters van het Kostbaar Bloed en Hendrik naar de Franciscanen). Alleen zus Gatske

trad in het huwelijk en wel met Michiel de Boer. Zij namen de boerderij van ouders Brandsma over en kregen twee kinderen, Jan en Theresia. Het huwelijk van Jan bleef kinderloos. Theresia trouwde met Hans Hettinga en zij kregen zeven kinderen: zes jongens en een meisje. En Greet Hettinga is dus dat 'meisje'. Op deze foto van het 40-jarig huwelijksfeest van haar opa en oma (mei 1941) zit zij in het witte jurkje naast haar oma.

Heerom Titus staat in de foto helemaal links,  heerom Hendrik rechts.



Dinsdag op de kerkelijke gedenkdag van Titus Brandsma hield de prior generaal van de wereldwijde Karmelorde Miceal O'Neill een online lezing over Titus Brandsma, in het kader van de jaarlijkse 'basilica lezing' op 27 juli in de parochiekerk van Bolsward. Inmiddels hebben we van hen de

tekst van die lezing en een Nederlandse vertaling daarvan ontvangen. Het thema is "God, lijden en geluk", naar aanleiding van het citaat uit een tekst die Titus Brandsma schreef toen hij in de

gevangenis van Scheveningen zat: “Ik ben zelden zo gelukkig en tevreden geweest.” In Karmelkringen is deze tekst al rond gestuurd, maar mochten er nog mensen zijn die deze tekst zouden willen ontvangen: stuurt u mij gerust een mailtje, dan stuur ik hem naar u toe.

Maandagavond heeft een groepje mensen onder leiding van Sanny Bruijns de vernieuwde ‘Titus wandeling’ door Nijmegen gelopen. Het was heel boeiend om over kenmerken van zijn leven te horen op plaatsen waar hij zelf gewoond of gewerkt heeft, of herdacht wordt.



Op 21 aug. en 18 september zal ze deze wandeling ook voor buurtbewoners aanbieden. In overleg is voor een groep eventueel ook een andere datum mogelijk.

Nijmegen heeft zijn eigen Titus Brandsmastraat, maar deze week hoorden we dat binnenkort ook Megen (de plaats waar Titus bij de Franciscanen op school was, en bij mensen in de kost was) een straat naar hem zal vernoemen. Zie: www.bd.nl/oss-e-o/titus-brandsma-krijgt-nu-ook-in-megen-straat-naar-zich-vernoemd~a015be42/.



Andere activiteiten in het Titus Brandsma Memorial vallen zo langzamerhand wat stil. Alleen de website commissie is deze week nog bij elkaar geweest. De pagina's ‘Titus in de kunst’ (www.titusbrandsmamemorial.nl/titus-brandsma/titus-in-de-kunst/) zijn door Jack Balhan met flink wat informatie uitgebreid.

Zelf ben ik onder andere druk geweest met het schrijven van het jaarverslag 2020 van het TBM, die we ook binnenkort op de website zullen plaatsen.

Misschien mag ik u nog even herinneren aan de vakantie van pastor Reehuis van 2 – 15 augustus, waardoor er in die periode geen Eucharistievieringen in onze kerk zullen zijn. Zelf heb ik vakantie van 9 – 20 augustus, waarna ik van 22 – 29 augustus de ‘retraite te voet’ in de Ardennen hoop te gaan begeleiden. De receptie van het TBM zal in deze periode van 9 – 29 aug. gesloten zijn.

Van harte wens ik u weer een goede week toe,
Marieke Rijpkema (beheerder Titus Brandsma Memorial)