

Aan: alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial



Nijmegen, 6 augustus 2021

Beste mensen,

Voor mij persoonlijk staat de vakantie voor de deur. Een tijdje geleden was ik geneigd te zeggen: het TBM is dicht in augustus, maar zo is het natuurlijk niet. De vieringen gaan gewoon door (vanwege de vakantie van Paul Reehuis, vervallen alleen komende week nog de Eucharistievieringen), de kerkwachten gaan gewoon door - dus de kerk blijft open, er is ook dagelijks een



‘achterwacht’ voor hen bereikbaar, de tuin vrijwilligers gaan gewoon door met hun wekelijkse werk in de tuin rond de kerk, Ad de Keyzer en Kees Waaijman gaan gewoon door met hun wekelijkse afspraak voor werk aan de psalm-



vieringen en het nadenken over spiritualiteit en liturgie, de schoonmaakster komt wekelijks, en dergelijke. In die zin is eigenlijk het enige dat dicht gaat de receptie, wat betekent dat de telefoon en de e-mail van het TBM van 9 – 29 augustus op de automatische beantwoorder worden gezet. Dit heeft tot gevolg dat het aan- of afmelden voor de vieringen van de zondagen 15, 22 en 29 augustus niet zal kunnen. Ik vertrouw erop dat er genoeg zitplaatsen zullen zijn. De laatste tijd waren er steeds nog wel een paar plaatsen vrij.



Deze week waren er nog enkele besprekingen in huis. Zo hadden we vanmorgen als expositie commissie de kunstenaar Freek Sanders op bezoek. Een tijd geleden had ik een keer in het ‘teken van leven’ gevraagd om tips voor kunstenaars die we zouden kunnen uitnodigen om eens in ons centrum te exposeren. Eén van de ‘teken van leven’ lezers had dat doorgegeven aan deze kunstenaar en hij had zichzelf gemeld. Op zijn website hadden we zijn kunstwerken bekeken en het leek ons een goed idee op zijn aanbod in te gaan. Vandaag kwam hij kijken naar de ruimtes, om te kunnen bepalen welke van zijn schilderijen hier goed zouden passen. Het werd een mooie ontmoeting. We zullen nog wel even moeten wachten voor we zijn schilderijen zullen kunnen zien, want hij is pas in het voorjaar van 2022 ‘aan de beurt’.

Vanmiddag waren enkele parochianen van de Titus Brandsma parochie in Oss hier op bezoek. Zij zijn bezig een dagje uit te organiseren voor parochianen, en zouden op die dag graag het TBM aandoen. We hebben dat met elkaar besproken, en een mooi programma bedacht voor de ochtend van 24 september wanneer ze zullen komen. Ze verwachten dat er wel een bus vol mensen zouden kunnen inschrijven op de dag. Dus we hopen dat we tegen die tijd niet te veel afstand meer hoeven te houden, anders zullen we het toch moeten uitstellen. We ontvangen ze hier met koffie, vertellen wat over het Titus Brandsma Memorial, tonen een korte documentaire over het leven van Titus, waarna er een rondleiding over het plein en in de kerk gehouden zal worden. Daarna zal er een korte gebedsdienst zijn, en lunchen ze hier met zelf meegebrachte boterhammen. Na de lunch reizen ze weer verder.



Voor de retraite te voet in de Ardennen kunnen we bijna de definitieve deelnemerslijst kunnen vaststellen. Er gaan in elk geval 9 deelnemers mee (en twee begeleiders). Er is nog een persoon die moet kijken of het haar lukt om zich vrij te maken voor deze week. Dus dan gaan we met 11 of 12 mensen op pad, dus dat is een mooie groep. Het ziet er gelukkig naar uit dat de coronamaatregelen ons de reis niet onmogelijk zullen maken.

Het jaarverslag (of zoals het nu heet het ‘activiteitenverslag’) van vorig jaar staat inmiddels op internet, op de pagina waar alle informatie staat die nodig is voor onze ANBI status: <https://titusbrandsmamemorial.nl/anbi-status/>. De jaarcijfers van 2020 zullen daar binnenkort ook op te zien zijn.

De website commissie heeft ontdekt dat er iets niet goed werkt op onze ‘programma’ pagina. Dat is natuurlijk heel jammer, omdat we graag willen laten zien wat er voor het komende seizoen aan cursussen e.d. op ons programma staan. We doen ons best om dat zo gauw mogelijk te verhelpen. Op dit moment is het meeste van ons aanbod te zien op:

<https://titusbrandsmamemorial.nl/agenda/>. Daar staan een aantal activiteiten op datum gesorteerd, maar we hopen dat ook het programma overzicht (<https://titusbrandsmamemorial.nl/programma-overzicht/>) waar alle verschillende soorten cursussen overzichtelijk naast elkaar staan weer goed te zien zal zijn. Nu zie ik er alleen de jaarcursus ‘biddend leven – in de ruimte van de psalmen’ opstaan. Misschien is het goed dat ik hier even de begintdata vermeld van een aantal cursussen:

- zo. 22 augustus – ‘Geraakt in stilte’, retraite te voet in de Ardennen
- wo. 1 september, 20.00 uur – Bijbels Hebreeuws voor gevorderden
- do. 2 september, 10.30 uur – Instuif rond het evangelie
- wo. 8 september, 20.00 uur – Bijbels Hebreeuws voor beginners
- vr. 24 september, 16.00 uur – Biddend leven - in de ruimte van de psalmen
- za. 25 september, 10.15 uur – Karmelregelgroep (doorgaande groep)
- ma. 4 oktober, 20.00 uur – Signalen van Spiritualiteit

Het volgende ‘teken van leven’ kunt u weer verwachten op vrijdag 3 september.

Van harte wens ik u een paar goede weken toe!
Graag tot ziens in het nieuwe werkjaar.

Marieke Rijpkema, beheerder Titus Brandsma Memorial

