

Aan: alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial



Nijmegen, 3 september 2021

Beste mensen,

Het contrast was groot: vorige week nog in de stille wandelretraite in de Ardennen, en deze week weer volop 'in bedrijf' in het Titus Brandsma Memorial.

Gelukkig kunnen we terugkijken op een prachtige retraite week. Het weer was wat wisselvallig, maar toch prima om te wandelen, we hoefden maar af en toe onze regenpakken aan.



De natuur was prachtig en de stilte gaf voor alle deelnemers de gelegenheid om aandacht te geven aan wat voor hen wezenlijk is, op dit moment in hun leven. De wandelingen waren in stilte, de maaltijden waren in stilte, in de gebedsdiensten was veel stilte. Alleen 's avonds wisselden we iets uit van wat ons die dag had bezig gehouden.

Bij terugkomst waren er heel wat e-mails om door te nemen, had ik al weer enkele 'Zoom-vergaderingen' en was er al weer van alles te doen in ons centrum. Zo gingen de colleges van het Titus Brandsma Instituut woensdag weer van start (Ad de Keyzer en Anne-Marie Bos zijn dit blok de docenten), evenals de Hebreeuwse les (deze week voor de gevorderden, volgende week voor de beginners) en de Bijbelinstuif.



Ook zijn de schilderijen van Piet Ziere en de natuurfoto's van ondergetekende van de muren afgehaald en zijn er twee nieuwe exposities opgehangen.

In de gang hangen nu foto's van Huub Welzen, de huidige provinciaal van de Karmelorde in Nederland, die tot voor kort als onderzoeker aan het TBI verbonden was, voor Bijbelse Spiritualiteit. Hij heeft

enkele jaren geleden het boek uitgegeven "*Tasten naar het geheim. 62 oefeningen in Bijbels spiritualiteit*". In het boek zijn behalve teksten van zijn hand ook natuurfoto's door hem gemaakt opgenomen. Twaalf van die foto's zijn nu opgenomen in de expositie, en ook enkele poëtische teksten.





Toen Huub deze week in het TBM kwam vergaderen was het voor hem een verrassing dat de foto's er al hingen, we hebben hem meteen gevraagd de expositie 'plechtig' te willen openen door een (snel opgehangen) lintje door te knippen! Zijn foto's en teksten hangen in de gang.

In de zalen hangen nu een serie van 10 grote en 13 kleine prachtige schilderijen van de kunstenares Annemieke Varkevisser. Annemieke is met deze schilderijen in 2017 afgestudeerd als Holistisch Beeldend Kunstenaar bij Vrije

Academie 't Pad in Opheusden. Zij is inmiddels als docent aan deze opleiding verbonden. De schilderijen in deze



expositie zijn rivierlandschappen, waarin ze zich onder andere heeft laten inspireren door het bekende gedicht van Hendrik Marsman, *Denkend aan Holland*. De werken zijn te koop (prijslijst aanwezig in het TBM).

De exposities zijn dagelijks tijdens kantooruren van de TBM receptie (of na de vieringen) te bezichtigen. (Even bellen om te vragen of de zalen vrij zijn is wel aan te bevelen.)



Volgend weekend (11-12 september) is het weer Open Monumenten Weekend. Ook onze kerk doet daaraan mee. Ook al is ons monument alle dagen geopend, het trekt toch altijd wel wat extra mensen.

We zijn opgenomen in het digitale programma aanbod:

<https://openmonumentendagnijmegen.nl/titus-brandsma-gedachteniskerk/>.

We leiden mensen rond op zaterdag om 15.00 uur en op zondag om 15.00 en 16.00 uur.

Op onze eigen website kunt u op <https://titusbrandsmamemorial.nl/agenda/> onder andere zien dat de Hebreeuwse les voor beginners woensdagavond van start gaat, dat u welkom bent bij de bijbelinstuif donderdagmorgen, én dat er op zaterdag 18 september om 10.00 uur weer een *Tituswandeling* door Nijmegen zal zijn, onder leiding van Sanny Bruijns. (Aanmelding gewensd.)



Een mooi nieuwbericht over Titus was deze week, dat er een gezagvol Engelstalig boek over hem is uitgekomen "*The Price of Truth*" door de Spaanse Karmeliet Miguel Arribas. Er is een indrukwekkend YouTube filmpje bij gemaakt. Dat is te vinden op: <https://www.youtube.com/watch?v=pqsRzFiuVEo>.

Vanaf maandag (6 september) wordt 's morgens om 8.00 uur weer de **Psalmviering** samen gebeden in de kerk! 's Avonds om 19.00 uur is de Viering rond het Evangelie.

Van harte wens ik u weer een goede week.
Marieke Rijpkema (beheerder TBM)



foto's
Huub Welzen