

Aan: alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial



Nijmegen, 10 september 2021

Beste mensen,

Het was fijn om maandagmorgen weer met open deuren samen **de psalmviering** te kunnen bidden. In de afgelopen 1½ jaar hebben we één maal per week met slechts enkele mensen een psalmviering gezongen en gebeden, om het op te kunnen nemen en online te plaatsen. Nu de maatregelen rondom corona iets versoepeld zijn, en het protocol van de RK kerk in Nederland toestaat om met (maximaal) 12 mensen te zingen, is het weer mogelijk om 's morgens om 8 uur in het 'openbaar' deze bijzondere gebedsdienst rondom een psalm samen te bidden. Dat doen we nu weer van maandag t/m vrijdag. De deuren zijn open, ieder is welkom.

In de afgelopen periode hebben we van diverse mensen gehoord dat ze heel blij zijn, dat er wekelijks een **psalmviering online** geplaatst wordt (op: <https://titusbrandsmamemorial.nl/vieringen/psalmviering/>). Inmiddels hebben we besloten om daarom toch ook wekelijks de psalmviering op te blijven nemen, zodat ook mensen die geen gelegenheid hebben om naar een plaats toe te gaan waar de psalmviering samen gebeden wordt, de psalm mee kan bidden. En dat kan dan bovendien op een zelf gekozen tijdstip. Op de website staan alle teksten van de betreffende psalmviering.



Deze week is de cursus 'Bijbels Hebreeuws voor beginners' onder leiding van Paul Reehuis weer van start gegaan. Er is ruim stil gestaan bij het plotselinge overlijden van Huub van Veghel (zie 'teken van leven' van 16 juli). Hij wordt in deze groep (zoals ook bij de Bijbelinstuif) node gemist. Het is nog mogelijk u voor deze cursus aan te melden. (Via: [titusbrandsma@karmel.nl](mailto:titusbrandsma@karmel.nl).)



Fragment van een schilderij van Pietro Lorenzetti over het aanbieden van de Karmelregel aan de Karmelieten op de berg Karmel.

Binnenkort gaan er twee groepen van start waarin samen **de Karmelregel** gelezen wordt. Eén op de zaterdagmorgen (o.l.v. Hettie Berflo) en één op vrijdagmiddag (o.l.v. Marieke Rijpkema). In een bijeenkomst wordt steeds een klein stukje gelezen uit de Karmelregel, waarna met elkaar besproken wordt wat dit fragment voor het eigen leven zou kunnen betekenen.

De zaterdaggroep begint op 25 september en is van 10.15 – 12.15 uur, en heeft de mogelijkheid daarna mee te doen met de **Karmelregelviering** (die morgen ook weer van start gaat!) om 12.30 uur in de kerk. De vrijdaggroep start op 1 oktober en is van 14.30 – 16.30 uur. Het betreft in beide gevallen een jaarcursus van 8 bijeenkomsten, ongeveer maandelijks.

Vanwege de 1,5 meter kunnen de groepen niet te groot zijn, maar het ziet er naar uit dat er in beide groepen nog 1 plaats over is. Dus als u interesse heeft: meldt u snel aan (via [titusbrandsma@karmel.nl](mailto:titusbrandsma@karmel.nl)). Voor meer informatie: <https://titusbrandsmamemorial.nl/agenda/>.

Op vrijdag 24 september hopen we ook van start te gaan met de jaarcursus **Biddend leven – in de**



**ruimte van de psalmen.** Toen we deze cursus weer gingen plannen, in het afgelopen voorjaar, dachten we dat dat we in de loop van september wel af zouden zijn van de 1,5 meter maatregel. Dat is helaas niet het geval. Dat betekent dat we met het huidige aantal inschrijvingen (bijna 30 mensen) niet in één van onze zalen bijeen zullen kunnen komen. We zijn nu van plan om een videoverbinding te leggen tussen de beide grote zalen van het TBM, waardoor we na de inleidingen toch met elkaar de bij de psalm van die week horende psalmviering in de kerk kunnen bidden (al zullen we niet allemaal mogen zingen), en na de viering ook een uitwisseling kunnen doen in kleine groepen.

De deelnemers aan de cursus kunnen hierover komende week een brief verwachten.

De videoverbinding tussen beide zalen, maakt het wellicht ook mogelijk om thuis de inleidingen mee te luisteren. We denken er op dit moment nog over na of we die breder gaan aanbieden, of uitsluitend aan de deelnemers van de hele cursus. (10 bijeenkomsten in het jaar, op vrijdag van 16.00 – 19.30 uur. Zie:

<https://titusbrandsmamemorial.nl/activiteit/biddend-leven-2021-2022/>.)

Dit weekend (11-12 september) zijn de **Open Monumenten dagen**. Ook onze kerk doet daaraan mee. Behalve dat de kerk open is, starten er op zaterdag om 15.00 uur en op zondag om 15.00 en 16.00 uur rondleidingen door onze kerk. (Aanmelding niet nodig.)



Volgende week zaterdag 18 september start om 10.00 uur vanaf ons kerkplein weer een **Tituswandeling** door Nijmegen, langs plaatsten die in het leven van Titus Brandsma een rol gespeeld hebben. Onder leiding van Sanny Bruijns. (Aanmelding vooraf is gewenst.)

Vandaag hadden we een bijzondere groep op bezoek in de kerk. Het waren ‘**vrienden van Villa Mondriaan**’. Misschien herinnert u zich nog dat ik in april over Villa Mondriaan in het ‘teken van leven’ geschreven heb. Villa Mondriaan is een museum in Winterswijk, waar op dit moment een tentoonstelling gaande is (nog te zien tot 24 oktober) over Jan Toorop (1858-1928). Het grote apostelraam in onze kerk (met de Christusfiguur erboven) is door hem gemaakt (hij kreeg de opdracht in 1911 en het is geplaatst in 1915).



Hij blijkt ook ontwerpen gemaakt te hebben voor ramen in de St. Bavo in Haarlem en de Domkerk in Utrecht, maar die zijn nooit uitgevoerd. Het raam in onze kerk is daardoor zeer uniek.

De groep ‘vrienden van Villa Mondriaan’ kwamen dit unieke raam nu zelf bekijken, en ze kregen er ook een lezing bij, van een jonge kunsthistorica, verbonden aan het museum. Binnenkort zal de tekst op de website van het museum worden geplaatst.

Daarna hadden ze ook nog gelegenheid om de rest van onze kerk te bekijken, en een wandeling te maken door Nijmegen, onder leiding van een gids van Stichting Gilde.

Van harte wens ik u weer een goede week.

Marieke Rijpkema (beheerder TBM)