

Aan: alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial



Nijmegen, 17 september 2021

Beste mensen,

Vandaag waren de Karmelieten van de eerste orde (de broeders en zusters) de hele dag bij elkaar, voor een zogenaamd 'tussentijds kapittel'. Een dag van ontmoeting en gelegenheid om eens goed met elkaar over een

onderwerp van gedachten te wisselen. Vandaag was het onderwerp: internationaliteit. Een onderwerp wat de laatste jaren wel eens vaker op komt, vanuit de ervaring dat in onze Orde (in Nederland) de gemiddelde leeftijd van de leden stijgt en het aantal mensen slinkt. Dat roept de vraag



op of we misschien wat meer internationaal samen zouden moeten werken om Karmelitaans leven naar de toekomst toe levend te houden. De Karmelorde is een internationale orde. In alle werelddelen zijn er mensen (zowel kloosterlingen als 'leken') die zich door de rijke spirituele traditie van de Karmel laten inspireren. Ons 'hoofdbestuur' (dat 'generaal bestuur' genoemd wordt) huist in Rome. Eén van de leden van dit bestuur, met als speciaal aandachtsgebied Europa, hadden we gevraagd om een inleiding te houden over 'internationaliteit' en over het initiatief dat



*Filipijnse afbeelding van
Titus Brandsma.*

hij genomen heeft om de provinciaals van Noord Europa met elkaar aan de praat te krijgen over meer samenwerking en meer verbondenheid met elkaar. (Er zijn in Noord Europa Karmelieten in Engeland, Ierland, Duitsland, Polen, Tsjechië, Frankrijk en Nederland.) Er is al sprake van het concreet gaan samenwerken in bepaalde projecten. Daarbij wordt nadrukkelijk gedacht aan samenwerking in de brede familie van de Karmel (dus al die mensen die zich op een of andere manier verbinden aan de inspiratie van de Karmel). In de middag hebben we in kleine groepjes uitgewisseld hoe wij zelf staan in 'internationaliteit' en welke mogelijkheden we wat dat betreft zien, naar de toekomst toe. Behalve banden met onze 'buren' in Europa zijn er al oude banden met de Karmelprovincies in Indonesië en de Filipijnen, die door Nederlandse Karmelieten zijn geïnitieerd. Onder andere merkbaar in verschillende Indonesische en Filipijnse medebroeders die bij het Titus Brandsma Instituut zijn komen studeren. Het was leuk te horen dat veel medebroeders en zusters

zich bewust zijn van de internationale betekenis van Titus Brandsma. Titus trekt als het ware 'internationaliteit' aan. Hij heeft internationaal veel te bieden, aan inspiratie. Dat is in de Karmel

wereldwijd de laatste jaren goed merkbaar. Ik verwacht dat we dat ook hier in het Titus Brandsma Memorial de komende jaren zullen gaan merken.

Vanwege de corona maatregelen konden we deze dag nog niet in het TBM houden, en waren we met de Karmelitaanse bestuurder vanuit Rome via internet verbonden, maar het was al met al een mooie en inspirerende dag.

Omdat ik zelf in de voorbereidingsgroep van deze dag zat, stond mijn week nogal in het teken van deze dag, maar er waren deze week nog wel meer vermeldenswaardige gebeurtenissen. Zo kregen we van de regering te horen dat vanaf 25 september **de 1,5 meter afstand tot elkaar** niet meer verplicht zal zijn. Meteen kreeg ik al een paar telefoontjes van mensen die wilden weten wat er met de bijeenkomst van hun groep in de komende weken dan wel en niet zou kunnen. Daar kon ik niet meteen antwoord op geven. Het motto van de regering is wat dit betreft: “1,5 meter afstand houden hoeft niet meer. Maar het is nog wel verstandig.” Dus het blijft van belang goed na te denken over wat wij zelf verantwoord vinden in deze fase. Gelukkig hoef ik daar niet alleen over te beslissen, het is uiteindelijk een zaak van het TBM bestuur. Toevallig stond er voor donderdag net een bestuursvergadering gepland, en konden we dit al wat met elkaar bespreken. Het is aan bestuurder Mathieu Raemaekers en ik om heel concreet te gaan kijken wat, hoe, wanneer we bijvoorbeeld weer de inrichting van ons centrum en de kerk gaan aanpassen, en hoeveel mensen we in de diverse ruimtes willen gaan toelaten. We willen daarbij eerst ook nog kennis nemen van de aangepaste protocollen van de kerkelijke overheden, en wat peilen hoe het onder diverse gebruikers van ons centrum leeft, wat betreft het gevoel van veiligheid en gewenning aan de veranderende situatie. Maar in het bestuur ging het onder andere over de eigen verantwoordelijkheid van groepen die gebruik maken van ons centrum, en het idee om in een soort stappenplan de capaciteit per ruimte te gaan verhogen. Niet in een keer alle stoelen en tafels weer dicht bij elkaar plaatsen, maar in enkele stappen. Dan kunnen we ook even kijken hoe de corona besmettingen in de samenleving zich ontwikkelen.



Ondertussen is ook de werkgroep die de avonden ‘**signalen van spiritualiteit**’ organiseert rond gekomen met de planning van de eerste reeks avonden die er weer gaat komen. Zoals aangekondigd beginnen we met een serie op de **maandagavonden in oktober**. De serie heeft als titel: “*Wat zie je in de crisis?*” In de folder die een dezer dagen beschikbaar komt, staat onder



andere: “In deze reeks avonden Signalen van Spiritualiteit staan we stil bij de wereldwijde crisis veroorzaakt door het Corona-virus en de invloed daarvan op ons leven en op ons samenleven.

Op basis van onze eigen ervaringen gaan we met elkaar in gesprek, en op zoek naar ‘signalen van spiritualiteit’ in deze crisis.”

Op 4 oktober (met als titel: *Zie, we zijn in crisis*) zal spreken Bert Luttmmer, die als GGD arts de coronacrisis van dichtbij mee maakt.

Op 11 oktober (subtitel: *Zie, we zijn kwetsbaar*) zal Hans Lucassen met ons in gesprek gaan over zijn ervaring van gezond zijn, besmet raken met het Coronavirus, ziek zijn en weer opkrabbelen. Op 18

oktober (subtitel: *Zie, ons huis wordt onze cel*) zal ik reflecteren op de ervaring van meer thuis moeten blijven, vanuit wat er in de Karmelregel staat over het ‘blijven in de cel’. En op 25

oktober (subtitel: *Zie, wij keren om?*) zal Greetje Feenstra met ons in gesprek gaan over de vraag of we lering trekken uit onze ervaringen in de Coronacrisis, of dat we van plan zijn ons leven weer ‘gewoon’ op te pakken. Zijn we bereid om te keren, veranderingen in ons leven te brengen?

De avonden worden van harte aanbevolen. Ze duren van 20.00 – 21.30 uur.

Aanmelding vooraf gewenst, via: titusbrandsma@karmel.nl.

Van harte wens ik u weer een goede week toe.

Marieke Rijpkema (beheerder TBM)

P.S. De Open Monumenten dagen van vorig weekend hadden een mooie opkomst. Er zijn zo’n 120 mensen langs geweest om even onze kerk te verkennen.