

Aan: alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial



EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial

Nijmegen, 1 oktober 2021

Beste mensen,



Komende maandag gaat er eindelijk weer een serie avonden ‘**Signalen van Spiritualiteit**’ van start. Zoals u op <https://titusbrandsmamemorial.nl/activiteit/signalen-van-spiritualiteit-okt-21/> kunt lezen, gaat het om vier achtereenvolgende maandagavonden, van 20.00 – 21.30 uur met als hoofdtitel: “**Wat zie je in de crisis?**” We gaan op zoek naar ‘signalen van spiritualiteit’ in de Coronacrisis. Wat hebben we geleerd, wat hebben we (in) gezien? Komende maandag, 4 oktober, is Bert Luttmmer uitgenodigd, om onder de subtitel ‘Zie, we zijn in crisis’ zijn visie en ervaringen te delen als GGD arts, in de coronacrisis. Daarna gaan we hierover met elkaar in gesprek. Fijn als u zich via titusbrandsma@karmel.nl even aanmeldt als u wilt komen. De avonden zijn opgezet als serie van vier, maar een losse avond kan ook gevolgd worden. Kosten: € 5 per avond.

Vorige week had ik in het ‘teken van leven’ een oproep geplaatst voor een bijdrage aan de ‘**bollen voor Titus**’, de bloembollen die we op 17 november willen gaan planten om in het voorjaar rondom onze Titus Brandsma gedachteniskerk weer wat bloemen en kleur te kunnen zien verschijnen. Diverse mensen hebben daaraan gehoor gegeven. We hebben daarmee tot nu toe een totaal bedrag ontvangen van € **142,50**. Hartelijk dank aan deze gulle gevers! Tot aan 17 november blijft uw gift voor dit speciale doel van harte welkom.



Helpt u mee Titus weer in de bloemen te zetten?

Dit kan door op 17 november vanaf 9.30 uur te komen om bollen te planten, en/of door een (extra) financiële bijdrage te doen aan het TBM (NL56 INGB 0000819729), onder vermelding van ‘bollen voor Titus’.

Aan het begin van deze week heb ik heel wat extra uren **achter de computer** gezeten. Maandag heb ik les gehad in het gebruik van een ‘digitale agenda’ voor het TBM, in de hoop wat tijd te kunnen besparen met het maken van rekeningen voor mensen die een zaal huren in ons centrum, met het maken van een jaarverslag van de activiteiten in ons centrum, met het inzicht in gebruik van de ruimtes en hoeveelheden consumpties die genuttigd worden. We hebben het programma een maand op proef. Het blijkt veel werk om eerst alle informatie in te voeren, dus we moeten nog gaan afwegen of de ‘winst’ die we ermee behalen opweegt tegen de tijd die het kost om alles in te voeren en bij te houden.



Dinsdag hadden we een bijeenkomst van de website commissie. Het probleem met de ‘programma pagina’ is nog niet opgelost. Er verschijnt niet een mooi overzicht van al onze cursussen, en de cursussen ‘van derden’, op die pagina. Er is van alles geprobeerd. Waarschijnlijk moeten we alles

er opnieuw op gaan zetten. Gelukkig werkt de pagina waar de diverse activiteiten op datum staan (<https://titusbrandsmamemorial.nl/agenda/>) over het algemeen wel goed.

Sinds deze week hebben we een nieuwe huurder in ons centrum. Filosofie docent Nico Dieteren geeft op dinsdagmiddag en op vrijdagmorgen voortaan filosofielessen bij ons in huis. Ook zijn aanbod is te vinden op onze website, onder het tabblad: programma / aanbod van derden / filosofie.

Bij dit 'aanbod van derden' kunt u ook zien staan dat de **Wereld-VredesVlam** groep elke **eerste donderdag van de maand** (dus ook donderdag 7 oktober a.s.) mensen uitnodigt om om 20.00 uur rond de WereldVredesVlam op ons kerkplein bijeen te komen, voor een moment van bezinning. Na afloop is er gelegenheid om bij een kopje koffie of thee in ons centrum nog even met elkaar na te praten. Iedereen is welkom.



Binnen ons eigen programma zijn deze week twee **Karmelregelgroepen** van start gegaan. Afgelopen zaterdag ging 's morgens de groep met Hettie Berflo van start en vandaag (vrijdagmiddag) is ook de nieuwe groep 'kennismaken met de Karmelregel' met ondergetekende van start gegaan. De cursussen bestaan uit 8 bijeenkomsten, ongeveer 1x per maand. Beide groepen staan nog open voor enkele nieuwe deelnemers. Een mooie manier om nader kennis te maken met de spiritualiteit van de Karmeltraditie én in gesprek te komen met andere mensen die zoeken naar verdieping van hun (geestelijke) weg.

Verder waren er nog een paar **Karmelvergaderingen** bij ons in het centrum. Zo kwam de commissie 'roeping en vorming' bijeen, en kwamen de coördinatoren van de verschillende Karmelcentra in Nederland bij elkaar. Er zijn momenteel zes centra: in Aalsmeer-Amstelveen, Boxmeer, Dordrecht, Nijmegen, Oss en Twente. Zie www.karmelcentra.nl.

Vanmorgen hadden we bezoek van twee schilders, die nog de laatste **werkzaamheden** kwamen verrichten, van het grote onderhoudswerk dat ze in juni hebben verricht: de onderkant van de deuren zijn goed opgeschuurd en gelakt. Vocht was daar namelijk opgetrokken, en houtrot moest voorkomen worden. De deuren zijn er helemaal uitgehaald, en na het schuren en lakken weer terug geplaatst.



Vorige week heb ik u geïnformeerd over de besluiten van de stuurgroep van de Eliagemeenschap, naar aanleiding van de versoepeling van de coronamaatregelen, nu met name 1,5 meter afstand houden van elkaar niet meer verplicht is (maar wel meer aan of af te melden als u naar de

vieringen komt, en liggen er ook geen bordjes met 'geen zitplaats' meer op de stoelen. Wat ik u nog niet verteld had, omdat we daar de kerkgangers zondag jl. mee wilden verrassen, is: **dat er weer gelegenheid is na de viering om elkaar in de Tituszaal te ontmoeten, bij een kopje koffie of thee.**



Daar hopen we de komende tijd gewoon weer mee door te kunnen gaan. Van harte welkom!

Met hartelijke groet, Marieke Rijpkema (beheerder Titus Brandsma Memorial)