

Aan: alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial



EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial

Nijmegen, 8 oktober 2021

Beste mensen,

Vorige week zaterdag hadden we ‘hoog’ bezoek. Bisschop van den Hout, van bisdom Groningen / Leeuwarden was hier op bezoek. Hij was hier om het 30 jarige jubileum van de organisatie Fidesco mee te vieren, en daarbij een inleiding te houden. Fidesco is een katholieke niet-gouvernementele organisatie (NGO) die vrijwilligers werft en uitzendt naar ontwikkelingslanden. Zij maken er hun persoonlijke en professionele competenties beschikbaar voor de armen in humanitaire en ontwikkelingsprojecten.



Na de Eucharistieviering gaf de bisschop in zijn inleiding zijn visie op missie en zending.



Ik was blij dat hij als bisschop van het bisdom waar Titus Brandsma is geboren nu ook even heeft kunnen kennismaken met het Titus Brandsma Memorial. Voor de viering heeft hij even rustig rond kunnen kijken in onze kerk, en de vitrines en de wandpanelen kunnen bezichtigen.

Fidesco heeft op hun website een foto verslag van de dag gepubliceerd (<http://www.fidesco-international.org/nl/foto-verslag-fidesco-nederland-30-jaar/>).

Morgen heeft de **Karmelfamilie** een bijzondere samenkomstdag in het Titus Brandsma Memorial. De laatste jaren (voordat Corona toeslag) waren er twee samenkomstdagen per jaar. Deelnemers zijn broeders en zusters Karmelieten en Karmelietessen, mensen (mannen en vrouwen, gehuwd en ongehuwd, jong of al wat ouder) die zich aan de Karmelspiritualiteit verbonden hebben door lid te worden van Karmelbeweging of zich aan de Karmelorde te associëren, én belangstellenden. Het zijn dagen van ontmoeting, verdieping in de Karmelspiritualiteit en gesprek. Het thema van de dag morgen is: “Karmelcharisma – verscheidenheid en verbondenheid”. Er worden ruim 50 mensen verwacht.



Een leuk bericht dat we deze week mochten ontvangen is dat het ‘**apostelraam**’ in onze kerk, gemaakt door Jan Toorop, inmiddels prijkt op de website van Collectie Gelderland. Misschien herinnert u het zich, dat het raam is uitgekozen als een van de “vijftig topwerken uit zeshonderd jaar kunstproductie in relatie tot de Gelderse provincie”. Een hele eer!

Heel die collectie topwerken is nu te zien op: <https://www.collectiegelderland.nl/sleutelwerken>.



Maandagavond was de eerste avond in de serie ‘Signalen van Spiritualiteit: Wat zie je in de crisis?’ Bert Luttmer had een boeiende inleiding over zijn betrokkenheid bij de Coronacrisis als GGD arts, en ook over de achtergronden van zo’n pandemie. Hij verwees onder andere naar de encycliek

‘Laudato si’ van paus Franciscus, om met ons te zoeken naar hoe we als gelovigen op verantwoordelijke wijze met de aarde om kunnen gaan. Er ontspon zich een mooi gesprek over onze ervaringen in en met deze crisis. Komende maandag (11 oktober) zal Hans Lucassen de spreker zijn. Hans heeft zelf een corona infectie doorgemaakt, en zijn inleiding draagt de titel: “Zie, we zijn kwetsbaar”.

De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. (Kosten € 5.)



Maandag 11 oktober is het ook **Internationale Coming Out Dag**. Daar wordt in Nijmegen veel aandacht aan besteed. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en zich geaccepteerd en (sociaal) veilig kunnen voelen. De regenboogvlag symboliseert dit voor de LHBTI+ gemeenschap. Op deze dag zal bij veel panden de vlag worden uitgehangen om deze boodschap gezamenlijk kracht bij te zetten. Ook bij ons aan de Stijn Buysstraat zullen we de regenboogvlag uithangen.

Volgende week zondag (17 oktober) is ook een bijzondere dag, waar in het TBM aandacht aan besteed zal worden. Dan is het **Internationale dag van verzet tegen extreme armoede**. Een dag uitgeroepen door de Verenigde Naties, en geïnitieerd door ATD Vierde Wereld. Dit is een wereldwijde organisatie van mensen die samen strijden tegen armoede. Kenmerkend voor deze organisatie is dat de mensen die in armoede leven zelf het hart van de beweging vormen. Hun dagelijkse strijd om overeind te blijven en hun waardigheid te bewaren staat centraal. (ATD = All Together for Dignity.) Mensen uit andere lagen van de bevolking worden hun medestanders, en

samen wordt gezocht naar wegen om ook de mensenrechten van de allerarmsten gerespecteerd te krijgen, en extreme armoede de wereld uit te helpen. Van de oprichter van ATD Vierde Wereld Joseph Wresinski hangt een mooi citaat op de vredesmuur op ons kerkplein.

Na de zondag viering (op 17 okt.) zal er een kleine herdenking plaats vinden bij deze steen.



Ondertussen zijn er deze week weer heel wat giften binnen gekomen als bijdrage aan de ‘bollen voor Titus’, totaal staat de teller nu op € **352,50**. Heel veel dank! We hopen komende week de bollen te gaan bestellen.

Uw bijdrage blijft welkom, op TBM (NL56 INGB 0000819729), onder vermelding van ‘bollen voor Titus’.

Van harte wens ik u een goede week.

Marieke Rijpkema (beheerder Titus Brandsma Memorial)

