

EVANGELIE 2^E ZONDAG van de ADVENT (jr. C) (5 december 2021)

Lukas 3, 1-6 (*Willibordbijbel 1995*)

- 1 In het vijftiende regeringsjaar van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus gouverneur was van Judea, Herodes tetrarch van Galilea, zijn broer Filippus tetrarch van de landstreek Iturea en Trachonitis, Lysanias tetrarch van Abilene,
- 2 en Annas en Kajafas hogepriester, toen kwam het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn.
- 3 En hij ging overal in de Jordaanstreek een doop van bekering verkondigen tot vergeving van zonden,
- 4 zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja:
Een stem roept in de woestijn:
Bereid de weg van de Heer,
maak zijn paden recht;
- 5 elk dal zal worden opgevuld,
elke berg en heuvel geslecht;
bochtige wegen worden recht,
oneffen paden vlak;
- 6 en alle mensen zullen de redding zien
die van God komt.

Acclamatie op het evangelie

Tweede zondag van de Advent – jaar C

Lukas 3, 1-6

Een stem roept in de woestijn: Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht. Elk dal moet worden gevuld, elke berg of heuvel geslecht. Heel de mensheid zal Gods redding zien.

t. Kees Waaijman
m. Chris Fictoor en Ad de Keyzer



Stem die roept
in de woestijn,
de weg bereidt
voor jouw komst:
al wat leeft schouwt
Gods bevrijding in Jou.