

Aan: alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial



EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial

Nijmegen, 3 december 2021

Beste mensen,

In de afgelopen week ging de publiciteit rondom Titus Brandsma nog wat door. Zo was er op zaterdag een groot artikel in het Brabants Dagblad (online terug te vinden op:

<https://www.bd.nl/brabant/held-was-hij-al-nu-ook-heilig-hoe-ging-dat-bij-titus-brandsma~a82a15b2/>).



In De Gelderlander stond donderdag een artikel waarin gepleit wordt voor het noemen van een singel in Nijmegen naar Titus Brandsma, zoals er ook een singel is van een eerdere Nederlandse heilige, de in Nijmegen geboren Petrus Canisius (1521-1597). Er werd een concreet voorstel gedaan, namelijk de weg van de verzetsheldenbuurt in Lent (ten noorden van Nijmegen) over de Waalbrug naar het Traianusplein, waar het Verzetsmonument staat, en



de jaarlijkse 4 mei herdenking plaatsvindt. Vandaag stond er nog een ingezonden brief in die benadrukte, dat het feit dat deze weg over een brug gaat ook heel passend is voor de bruggenbouwer die Titus Brandsma was. Persoonlijk lijkt mij dit een geweldige, niet te missen, kans voor de gemeente Nijmegen. (Het artikel is online te lezen op: [https://www.gelderlander.nl/nijmegen-e-o/krijgt-titus-net-als-canisius-een-singel-in-nijmegen-ik-leg-de-lat-vrij-hoog~aba5e777/?cb=8c69f3c85cff051d2553bf0474007aa7&auth\\_rd=1](https://www.gelderlander.nl/nijmegen-e-o/krijgt-titus-net-als-canisius-een-singel-in-nijmegen-ik-leg-de-lat-vrij-hoog~aba5e777/?cb=8c69f3c85cff051d2553bf0474007aa7&auth_rd=1)).



Een ander bericht dat deze week de kranten haalde is dat de Nederlandse bisschoppen de richtlijn hebben uitgevaardigd om na 17 uur geen vieringen te houden (waartoe wij vorige week ook al besloten hadden) en dat

ook te laten gelden voor de kerstnachtsmissen.

Deze week heeft er in het Titus Brandsma Memorial een overleg plaatsgevonden tussen leden van de stuurgroep van de Eliagemeenschap en enkele andere direct bij de organisatie van de vieringen betrokken mensen. Daar is uit voortgekomen, dat ook wij **geen kerstavondviering** zullen hebben op vrijdag 24 december. Wat er wel zal zijn is:

- op vrijdag 24 december om 16.00 uur een kerstvigilie (een gebedsdienst in voorbereiding op kerstmis)
- op zaterdag 25 december om 10.30 uur een kerstviering (een gebedsdienst op eerste kerstdag)
- op zondag 26 december om 10.30 uur de viering van het feest van de heilige familie (een reguliere zondagse viering Rond het Evangelie, op tweede kerstdag)



Om te voorkomen dat er meer mensen komen dan er beschikbare stoelen zijn (te weten: 40) is **reservering voor deze vieringen vooraf nodig**, via [titusbrandsma@karmel.nl](mailto:titusbrandsma@karmel.nl).



**De expositie** van werken van ruim 20 mensen die bij het Titus Brandsma Memorial betrokken zijn, rond het thema ‘Maria in het licht’, is inmiddels al door een aantal mensen bezocht. Zoals in het vorige ‘teken van leven’ vermeld is de expositie vrij te bezoeken, met enkele mensen tegelijk, tijdens de openingsuren van het centrum. Het kan handig zijn van te voren even te bellen, om te horen of alle ruimtes (gang, Tituszaal en Vincentiuszaal) vrij zijn, maar gewoon even aankomen kan ook. Het gaat om een zeer gevarieerd aanbod van kunstwerken: schilderijen, beelden, teksten, ikonen, foto’s en meer.

In aansluiting op de expositie, hopen we de avonden **Signalen van Spiritualiteit** met als thema **Maria** in verschillende (mystieke) teksten, die we gepland hadden voor de maandagavonden in de Advent, in het nieuwe jaar te kunnen houden op de maandagavonden: **17, 24, 31 januari en 7 februari**, van 20.00 – 21.30 uur. Laten we hopen dat de coronacijfers omlaag gaan, en we tegen die tijd ’s avonds weer met een groep bij elkaar mogen komen.



Misschien goed u nog te vertellen dat Paul Reehuis het, zoals dat heet, ‘naar omstandigheden’ goed maakt. Hij gaat nog steeds, zij het nu met kleine stapjes, vooruit door dagelijks zijn door de fysiotherapeut, de ergotherapeut en logopedist opgegeven oefeningen te doen. Hij komt in deze fase ook wel duidelijk zijn grenzen tegen. En het daarmee omgaan is een oefening op zich. Hij laat u allen hartelijk groeten.

Deze zomer hebben we bij de kaarsenmaker nieuwe noveenkaarsen laten maken, met de afbeelding zoals we die kennen in de Tituskapel, de tekening zoals die van Titus Brandsma gemaakt is in kamp Amersfoort, door medegevangene John Dons. Sinds deze week hebben we die ook in een kleiner variant, die ongeveer drie dagen brandt.



Ook zijn er nu noveenkaarsen en kleine kaarsen met de afbeelding van ons eigen Mariabeeld.

De noveenkaarsen

kosten € 5, de kleinere kaarsen € 3. Ze zijn te koop bij de kerkwacht.



Deze week hadden we wat problemen met de verwarming in de kerk. Morgen komt de reparateur langs. Hopelijk is de kerk dan zondag weer op de gewone temperatuur (ca. 17° C). Op dit moment is het enkele graden kouder.

Van harte wens ik u een goede Adventstijd toe,

Marieke Rijpkema,

beheerder Titus Brandsma Memorial

