

Eliagemeenschap
ROND HET EVANGELIE

25 december 2021
Kerstmis

OPENINGSZANG

Jesaja 9, 5-6

Een kind is ons geboren,
een zoon ons gegeven,
hem komt de macht toe.
Een kind is ons geboren,
hij neemt de heerschappij
op zijn schouders.
Een kind is ons geboren,
hij grondvest het recht en
de gerechtigheid
van nu af tot in eeuwigheid.
Een kind is ongeboren.

Vz:

God,
Gij hebt uw licht doen stralen in het
duister,
geef dat heel ons leven van dit licht
getuigt: Christus onze Heer.
Amen.

STILTE

BEGROETING

KYRIE

Al Ky-ri—e, *Vz* koningszoon, geboren vredevorst,
Al Ky-ri—e, *Vz* dat alle grenzen van de aarde
Al Ky-ri—e, *Vz* uw licht aanschouwen,
Al e—le-i-son.
Al Chris-te,— *Vz* menselijkheid, goedheid, God,
Al Chris-te,— *Vz* uw mildheid is verschenen,
Al Chris-te,— *Vz* wees voor alle volken bron van heil,
Al e—le-i-son.
Al Ky-ri—e, *Vz* Woord van God in den beginne,
Al Ky-ri—e, *Vz* heden onder ons geboren,
Al Ky-ri—e, *Vz* zoon van David, red de wereld,
Al e—le-i-son.

ACCLAMATIE



Het Woord is vlees ge-wor-den,
het woont on-der ons.

OVERWEGING – Kees Waaijman

STILTE

VOORBEDE



Hoor ons bid-den.

ONZE VADER

ZEGEN

WEGZENDING



$\frac{1}{2}$ Wek in ons jouw-zoon,
Al en wij zijn ont-waakt
tot wach-ters van jouw-lief-de.