

Aan: alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial



Nijmegen, 7 januari 2022

Beste mensen,

Van harte wens ik jullie een **gezegend en gezond 2022!**

Ik hoop dat jullie, ondanks alle beperkingen gezellige en inspirerende feestdagen hebben gehad. Zelf heb ik een dag of 10 vakantie gehad, maar deze week beginnen de werkzaamheden in de receptie weer aardig op gang te komen.

Zo hadden we vandaag voor de eerste keer de cursus 'Biddend leven – in de ruimte van de psalmen' **geheel online**. Een groot deel van de deelnemers heeft eraan mee kunnen doen. Zo waren er 22 mensen die via de computer de inleidingen hebben kunnen horen van Anne-Marie Bos over psalm 62 en van Ad de Keyzer over 'verstilling' op onze geestelijke weg en in de liturgie. Hoewel het natuurlijk niet dezelfde sfeer heeft als dat we bij elkaar kunnen zijn, toch was het eigenlijk goed te doen. Er kon met aandacht naar de inleidingen geluisterd worden. Het samen bidden van de Psalmviering rond psalm 62, wat we gewoonlijk in de kerk doen, was een stuk lastiger,



maar het was toch wel mogelijk om met de vooraf

opgenomen psalm viering, die op internet stond, mee te bidden. Ook was er een groepje die met elkaar heeft nagepraat over wat de psalm en de inleidingen in ieder had opgeroepen. Dat ging eigenlijk prima.

De volgende bijeenkomst staat gepland voor 28 januari. We zullen zien of we dan ook weer alles online moeten doen, of dat bijvoorbeeld weer een deel van de mensen hier samen kan komen. Het is toch wel mooi dat we nu ervaring opdoen met de mogelijkheden van online (en dus op afstand, zonder lange reistijden) bezinnende bijeenkomsten houden.

Zo gaan ook de voorbereidingen door om, als dat nodig is de avonden 'Signalen van Spiritualiteit' online te gaan houden. Zoals al eerder aangegeven gaat het daarbij om vier maandagavonden van 20.00 – 21.30 uur met als thema 'Maria in het licht'. Geïnspireerd door de Advent en Kersttijd, én door de expositie die nu hier in ons bezinningscentrum te zien is, zullen we vanuit vier verschillende blikrichtingen naar Maria kijken.

Op **maandag 17 januari** zal Sanny Bruijns ons met behulp van een PowerPointPresentatie van de kunstwerken



die nu in ons centrum te zien zijn laten meekijken met hoe Maria naar voren komt in Bijbelverhalen. We horen over haar diepe vreugde en grote smart, haar angst en haar overgave.

Tijdens de volgende drie maandagavonden zullen respectievelijk Greetje Feenstra, Marieke Rijpkema en Inigo Bocken ons naar Maria laten kijken vanuit de mystiek van meester Eckhart, de wereld van armoede van Joseph Wresinski en de mariale filosofie van Titus Brandsma.



**Aanmelding voor deelname aan de avonden is nodig**, bij voorkeur door een e-mail berichtje te sturen aan ondergetekende via [titusbrandsma@karmel.nl](mailto:titusbrandsma@karmel.nl). Dan kan ik u de Zoomlink doorsturen, en weten we wie we kunnen verwachten. De avonden zijn bedoeld om inspiratie op te doen, door te luisteren naar de inleiders, maar zeker ook door het gesprek met elkaar.

Het wordt spannend of 2022 het jaar van de heiligverklaring van **Titus Brandsma** gaat worden of niet. Het is nog steeds mogelijk dat Titus wordt 'toegevoegd' aan de mensen van wie al bekend is dat ze op 15 mei van dit jaar heilig verklaard zullen gaan worden, zoals Charles de Foucauld (de Franse religieuze zoeker die kluizenaar werd in Algerije en de inspirator is geworden van onder andere de congregaties van de Kleine Zuster en van de Kleine Broeders van Jezus). Maar het kan ook zijn dat het in de herfst gaat gebeuren of misschien wel volgend voorjaar. We wachten het af.



Ondertussen is het merkbaar dat meer mensen interesse krijgen voor Titus Brandsma. In de afgelopen week alleen al heb ik twee e-mails ontvangen van groepen mensen (een parochie uit Breda en een oecumenische groep uit Limburg) die het Titus Brandsma Memorial willen komen bezoeken en nader kennis willen maken met Titus Brandsma.



Ook ben ik benaderd door de leiding van het Infocentrum Wereldoorlog II in het centrum van Nijmegen. Als ik het goed begrijp is dat een soort dependance van het Vrijheidsmuseum in Groesbeek (voorheen het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945). Zij willen ook aandacht gaan geven aan Titus Brandsma en hebben daarvoor onze medewerking gevraagd. Dit infocentrum zegt over zichzelf op de website: "Het Infocentrum WO2 Nijmegen is een historisch, toeristisch en educatief informatiepunt. Het geeft de bezoekers aan het Rijk van Nijmegen de beste introductie op de verhalen, historisch erfgoed, evenementen en musea die de regio te bieden heeft als het gaat om de Tweede Wereldoorlog." Voor meer informatie over wat er te zien en te doen is: <https://infocentrumwo2.nl/wat-is-er-te-doen/in-het-infocentrum>.

Een heel andersoortig berichtje is nog dat ik bezig ben geweest **QR codes** aan te maken, zodat mensen die in onze kerk een kaarsje willen aansteken of een (tweedehands) boek willen kopen maar geen contant geld bij zich hebben toch een betaling kunnen doen. Het werkt als een 'betaalverzoek'. Met een scan app op de telefoon kan vrij eenvoudig doorgeklikt worden naar de bank om een bedrag over te boeken. De code hiernaast werkt al, mocht u het eens willen uitproberen ... 😊. Dit type QR code is helaas maar een maand geldig, dus ik zoek nog even verder naar iets met een wat meer permanent karakter heeft. Daar zijn vandaag de dag allerlei methodes voor.



Van harte wens ik u alle goeds toe.

door Met hartelijke groet,  
Marieke Rijpkema (beheerder TBM)



*detail icoon gemaakt  
Georgine Wilcke-  
Steenhuis in expo TBM*