

Aan: alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial



Nijmegen, 28 januari 2022

Beste mensen,

Dankzij de verruiming van de Corona maatregelen (vanaf woensdag jl.) hebben we ook hier in het Titus Brandsma Memorial weer meer mogelijkheden. Concreet betekent het:

dat de vieringen in de kerk weer hervat gaan worden:

- te beginnen met de zondagmorgen viering van 30 januari om 10.30 uur
- vanaf maandag weer de psalmviering om 8.00 uur (maandag t/m vrijdag) (ook de wekelijkse psalmviering online blijft beschikbaar via <https://titusbrandsmamemorial.nl/vieringen/psalmviering/>)
- de stilteviering om 12.30 uur (maandag t/m vrijdag)
- de viering rond het Evangelie om 19.00 uur (maandag t/m donderdag)
- de Karmelregelviering op zaterdag om 12.30 uur



Voor alle vieringen geldt natuurlijk: kom niet als u verschijnselen heeft van een mogelijke corona infectie, houdt steeds 1,5 meter afstand tot elkaar en draag een mondkapje (tenzij u op een stoel zit). Bij binnenkomst in de kerk kunt u uw handen ontsmetten.



Gezien de ervaring van de periode voorafgaand aan deze laatste lockdown, stellen we op dit moment registratie vooraf niet verplicht. We hadden toen immers met onze **40 veilige plaatsen** plaats genoeg voor de mensen die kwamen. Als de aantallen toenemen, zullen we wel weer moeten gaan registreren. We controleren in de kerk niet op de corona QR code.

We kunnen na de zondagsviering nog niet gezellig met elkaar koffie drinken in de Tituszaal, omdat dat niet lukt met zitplaatsen op 1,5 meter van elkaar. Wel zijn er weer **vergaderingen** mogelijk (in de Vincentiuszaal, tot 8 personen) en **colleageachtige bijeenkomsten** (in de Tituszaal, tot 20 personen).



Ook in ons bezinningscentrum wordt u gevraagd niet binnen te gaan als u verschijnselen heeft van een (mogelijke) corona infectie, een mondkapje te dragen (wanneer u niet zit) en 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.



Zoals al eerder aangegeven hebben we besloten om de Signalen van Spiritualiteit serie online voort te zetten, die zijn dus niet in ons centrum. Alleen is de spreekster van de tweede avond (Greetje Feenstra, met teksten van Meister Eckhart) ziek geworden. Daardoor hebben we de avond die daarna gepland stond (Marieke Rijpkema met teksten van Joseph Wreseniski) naar voren gehaald en afgelopen maandag gehouden, in de hoop dat Greetje een week later haar avond zou kunnen verzorgen. Dit blijkt echter niet mogelijk. Daarom hebben we besloten dat de bijeenkomst van **Signalen van Spiritualiteit op 31 januari komt te vervallen**. De avond met Inigo Bocken over de visie van Titus Brandsma op Maria, op

7 februari zal wel doorgaan (Deo Volente). Mogelijk kunnen we de avond over Eckhart op een latere datum inhalen.



Een opvallende gebeurtenis deze week was dat de mannen van de Monumentenwacht langs kwamen voor hun jaarlijkse inspectie. Dat is altijd indrukwekkend om te zien, hoe ze over het dak en door de dakgoten klauteren, en de kerk van binnen en van buiten helemaal onderzoeken. Ze hebben speciaal ook even gekeken naar de plaatsen waar later dit jaar aan gewerkt gaat worden. Mogelijk kunnen er dan alvast ook een paar kleinere restauraties gebeuren, die in het verschiet



liggen, zodat er niet binnen een paar jaar weer grote steigers gebouwd hoeven te gaan worden.

In het 'teken van leven' van vorige week heb ik beloofd nog even terug te komen op de persoon van Karl Leisner. Ik vertelde u dat vorige week behalve de schoenen van Titus Brandsma ook het koffertje van Karl Leisner gefotografeerd is ten behoeve van de 'hologramvitrine' in het Infocentrum Wereldoorlog 2, in Nijmegen.

In Groesbeek is al geruime tijd een groep mensen die aandacht vraagt voor de persoon van Karl Leisner (1915-1945). Leisner was aan het begin van de Tweede Wereldoorlog een jonge man, die



op weg was om priester te worden. Hij was opgegroeid in Kleef en studeerde theologie in Münster. Hij organiseerde onder andere jeugdkampen. Na 1934 werd dat door de nazi's bijna onmogelijk, omdat die daar allerlei ideologische voorwaarden aan stelden. Daarom verplaatste Leisner die kampen naar de Benelux, onder andere in Groesbeek. Toen hij vanwege tuberculose in een sanatorium verbleef hoorde een medepatiënt dat hij kritiek uitte op Hitler. Die gaf dat aan, met de arrestatie

van Leisner tot gevolg. Na verschillende gevangenschappen kwam hij eind 1941 terecht in kamp Dachau. Daar is hij in het geheim tot priester gewijd. Hij overleefde het kamp wel, maar stierf toch nog enkele maanden later. Hij is in 1996 zalig verklaard. De huidige pastoor van Kranenburg (D) Christoph Scholten heeft zich de vraag gesteld of **Leisner en Brandsma** elkaar kenden en elkaar ontmoet hebben in concentratiekamp Dachau. Hij heeft daar onderzoek naar gedaan. Zijn bevindingen zijn in een brochure gevat, aangevuld met enkele andere artikelen over Brandsma en Leisner. Deze brochure (waar u hiernaast de voorkant van ziet) wordt op maandag **7 februari om 10.30 uur** in de Karl-Leisner-Mariëndaalkapel in Groesbeek aan de pers gepresenteerd. De bedoeling was om over dit onderwerp een symposium te houden (deels in Groesbeek, deels in het TBM). Dat stond gepland in het voorjaar van 2020, maar moest worden uitgesteld. Hopelijk gaat dat komende zomer alsnog gebeuren.



Met hartelijke groet, Marieke Rijpkema (beheerder Titus Brandsma Memorial)