

Psalm 48

1 *Een zang.*

Deun.

Voor de Korachzonen.

- 2 Groot Wezer en uiterst te vieren
in de stad van onze Machtige,
3 zijn heilige berg mooi in zijn omzwaai,
blijdschap van alle land,
de berg Sion de heup van het Noorden,
gouw van de Koning in veel,
4 de Machtige in haar kastelen
wordt gevoeld als steilte.
5 Ja, hier, de koningen zamelen zich,
één tijgen zij aan,
6 zij zien, zo zijn zij verbijsterd,
geschrokken, deinzen,
7 zindering pakt hen daar,
kronkeling als een barende,
8 bij de Oostertocht die breekt
de schepen van Tarsis.
9 Zoals wat wij horen,
zo zien wij
in de stad van Wezer met de drommen,
in de stad van onze Machtige,
de Machtige vestigt haar in eeuwigheid.
10 Wij evenen, Machtige, jouw gunst
in het binnenste van jouw paleis.
11 Zo jouw naam, Machtige, zo jouw viering
over de kappen van het land.
Van bewaring vervuld is jouw rechter,
12 de berg Sion verheugt zich,
Juda's dochters juichen
om jouw schikkingen.
13 Omring de Sion en omsingel haar,
vertel haar grootheden.
14 Breng jullie hart bij haar mogendheid,
kavel haar kastelen,
opdat jullie vertellen het geslacht hierachter,
15 ja, dit is de Machtige,
onze Machtige eeuwig en immer,
Hij drijft ons over de dood.

Plavei.