

## Psalm 62

- 1    *Voor de verduurder.  
Op Jedoetoen.  
Deun.  
Van David.*
- 2    Enkel naar de Machtige is stilte mijn ziel,  
uit Hem mijn bevrijding.
- 3    Enkel Hij mijn rots en mijn bevrijding,  
mijn steilte, niet wankel ik veel.
- 4    Hoelang nog teisteren jullie een man,  
moorden jullie allen,  
als een muur die neigt,  
een gestoten wand?
- 5    Enkel uit zijn verhevenheid te stoten beraden zij,  
leugen gelieven zij.  
Met hun mond zegenen zij  
en met hun binnenste minderen zij.                    *Plavei.*
- 6    Enkel bij de Machtige verstil, mijn ziel,  
ja, uit Hem is mijn spanning.
- 7    Enkel Hij mijn rots en mijn bevrijding,  
mijn steilte, niet wankel ik.
- 8    Op de Machtige mijn bevrijding en mijn wichtigheid,  
mijn rotskering, mijn schuil in de Machtige.
- 9    Veilig je in Hem te allen tijde, volk,  
stort jullie hart uit voor zijn gelaat,  
de Machtige onze schuil.                                    *Plavei.*
- 10   Enkel lucht de aardelingzonen,  
leugen de mannenzonen:  
op de waag stijgen zij,  
lucht zijn zij bijeen.
- 11   Veilig je niet in berooien  
en word geen lucht door stropen.  
Ja, wast het vermogen,  
breng er het hart niet bij.
- 12   Eén, de Machtige spreekt,  
twee, dit hoor ik,  
ja, wering bij de Machtige,
- 13   en bij Jou, mijn Meester, gunst,  
ja, Jij vernoegt een man naar zijn maak.