

Psalm 27

1 *Van David.*

Wezer mijn licht en mijn bevrijding,
wie zal ik schromen?

Wezer wering van mijn leven,
voor wie zal ik beven?

2 Wijl kwaden over mij naderen
om mijn vlees te eten,
mijn benauwers en mijn vijanden voor mij,
zij struikelen en vallen.

3 Al legert over mij een leger,
niet schroomt mijn hart.
Al staat over mij een krijg,
daarin ben ik veilig.

4 Om het ene bid ik Wezer,
dit zoek ik,
dat ik zit in het huis van Wezer
alle dagen van mijn leven
om te schouwen de mildheid van Wezer
en te morgenen in zijn paleis.

5 Ja, Hij koestert mij in zijn hut
op de dag van het kwaad,
verbergt mij in het verborgene van zijn tent,
op de rots verhoogt Hij mij.

6 En intijds verhoogt mijn hoofd zich
over mijn vijanden mij omringend
en slachten wil ik in zijn tent
slachtmalen met geschal,
zingen wil ik en deunen wil ik voor Wezer.

7 Hoor, Wezer, mijn stem, ik roep,
en begenadig mij en buig je naar mij.

8 Jou zegt mijn hart:
'Zoek mijn gelaat.'
Jouw gelaat, Wezer, zoek ik,

9 verberg jouw gelaat niet voor mij.
Neig niet in toorn jouw knecht,
Jij weest mijn hulp.

- Vergooi mij niet en verlaat mij niet,
Machtige van mijn bevrijding.
- 10 Ja, verlaten mijn vader en mijn moeder mij,
Wezer onthaalt mij.
- 11 Wijs mij, Wezer, jouw weg
en gids mij op het rechte pad
om mijn beloorders.
- 12 Geef mij niet aan de ziel van mijn benauwers,
ja, tegen mij staan bedrieglijke getuigen
en wie kwetsing blaast.
- 13 Had ik mij er niet in gehecht te zien
het goede van Wezer in het land van de levenden,...
- 14 Gespannen zijn op Wezer,
stevig en stoer zij je hart
en gespannen zijn op Wezer.