

Aan: alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial



EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial

Nijmegen, 11 juni 2022

Beste mensen,

Het was en is een drukke dag vandaag in het Titus Brandsma Memorial. Vanmorgen had de werkgroep van de Eliagemeenschap een bezinningsochtend. Deze werkgroep is de groep die zich samen verantwoordelijk weet voor de liturgie van zondagmorgen en de vieringen door de week 's avonds. Met enige regelmaat (al was het alweer lang geleden, vanwege de Coronapandemie) komen ze behalve voor vergaderingen ook voor bezinning bij elkaar. Vanmorgen ging het over de kyriezang, aan het begin van de viering. Hoe beleven we die, wat zegt die ons? Het was een mooie uitwisseling met elkaar. En ook hebben we ons gewaagd aan het zelf schrijven van een tekst voor een kyriezang. Dat werden prachtige gebeden, recht uit het hart.



Ook deze ochtend (en ook 's middags nog) was Kees van de Burgt druk in de weer om al het onkruid op het kerkplein weg te branden. Met de Vriendendag van volgende week in gedachten wilde hij graag dat het kerkplein er netjes uit zou zien. Dat is goed gelukt!

Vanmiddag was in de kerk de generale repetitie van koor Audite Nova, die volgende week zondag (19 juni, om 15.00 uur) een concert zal

geven in onze kerk. Ze vertelden dat er nog plaatsen genoeg zijn, dus ik mag er nog reclame voor maken. Wat ik ervan hoorde klonk het prachtig. Het concert



heeft als titel meegekregen:

Tijdens de stilte. Er staan werken op het programma van o.a. Tormis, Vasks, Sandström en Poulenc. Ze zullen

komende week ook zingen in Amsterdam en Utrecht. Kaarten kosten slechts € 10. Op onze website (onder 'activiteiten' en dan 'aanbod van derden') vindt u meer informatie: <https://titusbrandsmamemorial.nl/activiteit/tijdens-de-stilte-een-muziekvoorstelling-van-audite-nova/>.



Aan het eind van de middag was er de viering van 17.00 uur, en nu is de viering met het Byzantijns koor gaande (hun laatste reguliere viering, vóór de zomervakantie). Beide groepen zijn gewend na de viering nog een kopje koffie met elkaar te drinken in een van de zalen van ons centrum.

Zoals al eerder aangekondigd is volgende week zaterdag de 'Vriendendag' bij gelegenheid van de heiligverklaring van Titus Brandsma. De dag heeft als thema 'heilige weerbaarheid'. Inigo Bocken zal de hoofdinleiding houden. Als u zich nog wilt aanmelden (dit kan via: titusbrandsmavrienden@karmel.nl en dus niet via het e-mail adres van het TBM) dan moet u snel zijn, want de lunch,



die bij De Vereniging zal zijn wordt maandag besteld! Meer informatie over de dag, waar ook veel live muziek zal klinken: www.titusbrandsmavrienden.nl/.



Na volgend weekend staat er voor dit seizoen niet veel meer op het programma van het Titus Brandsma Memorial. Wel is er nog gelegenheid om deel te nemen aan de **“Retraite te voet”** die plaatsvindt in de week van **21 – 28 augustus**, in de Ardennen. Vanuit een pelgrimshuis in Noord Frankrijk (St. Walfroy) wordt er dagelijks gewandeld in stilte, direct vanuit het huis of iets noordelijker in België. De retraite wordt begeleid door Winfried Timmers (van Tactum) en Marieke Rijpkema (van het TBM). Voor meer

informatie: zie de folders in de kerk of de website www.titusbrandsmamemorial.nl (onder ‘activiteiten’, of direct: <https://titusbrandsmamemorial.nl/activiteit/retraite-te-voet-in-de-ardennen-zomer-aug-2022/>). Vóór definitieve inschrijving zal er een gesprek plaatsvinden met een van de begeleiders.



Ook staan er nog twee bijeenkomsten gepland voor het lezen van teksten van Titus Brandsma, met Anne-Marie Bos als begeleider. Deze twee bijeenkomsten op zaterdagmorgen 25 juni en 16 juli maken deel uit van de serie **“In de leerschool van Titus Brandsma”** die dit jaar als thema hebben *“inleidingen in spiritualiteit”*. Er worden teksten gelezen die Titus Brandsma bij wijze van inleiding op een boek of andere publicatie schreef, en een mooi inkijkje geven in zijn visie op spiritualiteit. De bijeenkomst is van 10.15-12.15 uur. Aanmelding vooraf is gewenst (via het e-mail adres van het TBM: titusbrandsma@karmel.nl) en deelname is € 5 + de kosten van de reader. Ook deze activiteiten vindt u op de website.

Daar vindt u ook wanneer er weer **Tituswandelingen** door Nijmegen gepland staan (zoals op woensdag 22 juni en woensdag 27 juli met vertrek om 13.00 uur vanaf het kerkplein; graag ook even aanmelden vooraf: titusbrandsma@karmel.nl).

Het **Titus Brandsma Instituut** organiseert in de eerste week van juli weer een **‘studieweek mystiek’**, van maandag 4 t/m donderdag 7 juli. Centraal zal staan het 16^e eeuwse mystieke geschrift ‘De Evangelische Peerle’. Rob Faesen SJ (hoogleraar in Leuven en Tilburg) is de inleider. Het is zowel mogelijk om fysiek bij de week aanwezig te zijn, als om deze online te volgen. Voor meer informatie en aanmelding zie: <https://www.ru.nl/titusbrandsmainstituut/evenementen/studieweek-mystiek/studieweek-mystiek-2022-evangelische-pearle/>.

Titus Brandsma heeft in 1939 een reeks artikelen in De Gelderlander geschreven, over dit geschrift, waarvan de schrijfster anoniem is gebleven. Die beginnen als volgt:

“Onder de geestelijke geschriften uit de eerste helft der zestiende eeuw neemt de Evangelische Peerle een zeer bijzondere plaats in.

Het is niet alleen een typisch werk, dat de beste uitdrukking en weergave genoemd moet worden van de school, die toen in Nederland bloeide en in Oisterwijk haar uitgangspunt en centrum had met uitlopers naar Keulen en Diest, maar het is ook een werk, dat Nederland opnieuw de devotie buiten zijn grenzen allergunstigst heeft doen beïnvloeden.

Het is een boek van gebeden en overwegingen, geschreven door een vrouw. Het is een boek van hoge mystiek, maar tegelijk van innige voor allen geschikte ontboezemingen.”



De hele tekst van Titus vindt u op: <https://titusbrandsmateksten.nl/de-evangelische-peerle/>.

Met hartelijke groet, Marieke Rijpkema (beheerder van het Titus Brandsma Memorial)