

## **Heiligverklaring Titus Brandsma 15 mei 2022**

*(Overweging door Kees Waaijman, in de Titus Brandsma gedachteniskerk, Nijmegen)*

Dit is een zeer gedenkwaardige dag,  
15 mei 2022.

Vandaag gedenken wij Titus Brandsma,  
hoe de kerk wereldwijd  
Gods heilig vuur in hem  
erkent en levend wil houden.

Vandaag gedenken wij deze  
eenvoudige en heilige mens,  
Titus Brandsma,  
die oog had voor kleine mensen,  
die ijverde voor de vrede,  
die valse schijn schuwde,  
die leerlingen een warm hart toedroeg,  
oog had voor het schone,  
voor bloemen, planten en dieren,  
die zijn familie niet vergat  
en vluchtelingen hielp.

Vandaag gedenken wij Titus Brandsma,  
die moedig opkwam voor persvrijheid,  
minderheden een stem gaf,  
in alle bescheidenheid probeerde  
mensen met elkaar te verbinden.

Vandaag gedenken wij Titus Brandsma,  
hoe hij leefde in verbondenheid met God  
als een bloem in de zon,  
hoe hij probeerde waarachtig  
karmeliet te worden  
en in navolging van Maria,  
zijn lieve moeder,  
de geboorte van God in zijn leven  
niet hinderde,  
hoe hij het lijden verduurde  
als weg naar groter liefde  
en verzoening.

*(z.o.z.)*

Vandaag gedenken wij Titus Brandsma,  
hoe hij zich dapper weerde  
in de gevangenis van Scheveningen,  
hoe hij in de hel van Amersfoort  
zijn kwetsbare gelaat liet zien,  
hoe hij zijn contemplatieve blik  
nooit verloochende  
en Gods tegenwoordigheid voor ogen hield,  
hoe hij zich in de ontluistering van dit concentratiekamp  
één wist met het lijden van Christus,  
hoe hij in kamp Dachau de evenmens bleef zien,  
zelfs in zijn beulen.

Wij gedenken Titus Brandsma,  
hoe hij onvindbaar opgenomen werd  
in de as van Dachau,  
maar gevonden werd  
Door ontelbaar velen  
in hun nood,  
tot op de dag van vandaag.

Wij gedenken Titus Brandsma,  
hoe hij in ons midden leeft,  
stil en eenvoudig,  
hier in deze kerk  
aan zijn gedachtenis gewijd.

Wij zijn intens dankbaar voor zijn leven  
dat wij hier met liefde behoeden  
en waaruit wij  
naar vermogen proberen te leven.  
Hoeveel hebben wij niet aan hem te danken,  
hoeveel hebben wij niet van hem geleerd,  
hoeveel ligt nog op ons te wachten  
als een kostbare schat  
verborgen in de toekomst.

Intens dankbaar zijn wij voor zijn leven  
dat ons blijvend bezielt,  
om oog te hebben  
voor de liefde van God

die onvermoeibaar  
naar ons op zoek is.

Wij danken Jou, o God,  
voor dit heilige leven,  
Titus Brandsma,  
geheiligd in jouw heiligheid,  
Jij die niemand beschadigt,  
maar alles en allen heelt,  
ook ons, brekebenen  
die staan voor jouw gelaat.

Titus, bedankt.