

## Psalm 8

- 1 *Voor de verduurder.  
Bij de wijnpers.  
Deun.  
Van David.*
- 2 Wezer onze Meester,  
wat weids jouw naam in alle land,  
die, geef toch, jouw majesteit boven de hemel zij
- 3 uit de mond van lurken en zuigelingen?  
Jij grondt een wering om jouw benauwers,  
om te verpozen vijand en wreker.
- 4 Ja, ik zie jouw hemel, de maaksels van jouw vingers,  
maan en sterren die Jij vestigt.
- 5 Wat is de mens, ja, Jij gedenkt hem,  
en de aardelingzoon, ja, Jij bekommert je om hem?
- 6 En Jij laat hem bij Machtigen weinig derven  
en met wichtigheid en pracht krans Jij hem.
- 7 Jij laat hem heersen in de maaksels van jouw handen,  
alles breng Jij onder zijn voeten:
- 8 de kudden en heerden alle  
en ook de dieren in het veld,
- 9 de vogels van de hemel en de vissen van de zee,  
wat de paden van de zeeën doortijgt.
- 10 Wezer, onze Meester,  
wat weids jouw naam in alle land?