

Aan: alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial



Nijmegen, 9 juli 2022

Beste mensen,

Laat ik deze keer beginnen met een paar 'mededelingen' over de liturgie in de komende weken.

- **Op 16 juli** is het kerkelijk feest (voor de Karmelorde een hoogfeest) van Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel. Dat valt dit jaar op zaterdag, en daarom zal er die dag een **extra gebedsviering** zijn om **19.00 uur** 's avonds. Daarna nodigt de Karmelgemeenschap ieder uit voor een kopje koffie of thee (met wat lekkers) in de Tituszaal.
- Na 16 juli gaat (zoals gebruikelijk) het **zomerrooster** in, dat wil zeggen dat vanaf die datum, tot aan de eerste maandag in september (4 september)
 - er 's morgens om 8.00 uur geen viering zal zijn
 - dat er 's avonds om **19.00 uur een psalmviering** zal zijn (en geen viering rond het Evangelie).
 - dat er zaterdags om 12.30 uur geen Karmelregelviering zal zijn, maar wel een stilteviering



De overige vieringen (stilteviering om 12.30 uur, die viering van zaterdagmiddag om 17.00 uur en de zondagsviering om 10.30 uur) gaan wel gewoon door.

Ook de psalmviering online (<https://titusbrandsmamemorial.nl/vieringen/psalmviering/>) gaat gewoon door.

- De kerkelijke feestdag voor de heilige Titus Brandsma valt op **27 juli**. (Zijn 80^e sterfdag is op 26 juli.) Op die woensdagavond vervalt de psalmviering en zal er een **speciale gebedsdienst rondom Titus Brandsma** zijn.

Op 27 juli zal provinciaal Huub Welzen in de Sint Janskathedraal in Den Bosch, om 12.30 uur een beeld van Titus Brandsma inzegenen. Ieder is daarbij van harte welkom.

Deze week was op het Titus Brandsma Instituut **de studieweek mystiek** (van maandag t/m donderdag 4 colleges per dag) over het 16^e eeuwse mystieke



geschrift 'De Evangelische Peerle'. Ik had de gelegenheid om deze boeiende week, geleid door prof. Rob Faesen SJ uit Leuven, bij te wonen, met nog zo'n 80 andere mensen (in de zaal of online). Het is spannend

daarbij te ontdekken hoezeer Titus Brandsma door dergelijke middeleeuwse Nederlandstalige geschriften beïnvloed is geweest.

Zoals in zijn mensbeeld, waarbij de mens tegelijkertijd een

volwaardig actief leven kan leiden, zijn geestelijke vermogens

(intellect, memorie en wil) goed kan benutten en ten diepste in zijn ziel verbonden is met God.

De volgende studieweek mystiek is al aangekondigd, die zal gaan over geschriften van Titus

Brandsma. Inigo Bocken en Anne-Marie Bos zullen de inleiders zijn. Dus ik zou zeggen: houd de data van **maandag 3 tot donderdag 6 juli 2023** alvast vrij in uw agenda!



Ondertussen zijn de eerste bouwvakkers deze week al druk bezig geweest bij de kerk. Er is een enorme steiger gebouwd rondom de rechtertoren.



Die steiger is inmiddels ook helemaal ingepakt, waardoor het lijkt alsof de kunstenaar Christo is langs geweest.



Vanaf maandag zal aan die toren gewerkt worden aan het verbeteren van de voegen. Ook gaat er nog een steiger gebouwd worden naar het dak, om ook daar het nodige groot onderhoud aan te kunnen plegen.



De tuin rondom de kerk is tegenwoordig prachtig groen. Wie echter goed kijkt ziet ook wel veel onkruid groeien. In die zin kan het groepje dat elke **woensdagmorgen vanaf 9.30 uur** in de tuin rondom de kerk werkt zeker versterking gebruiken. **Vrijwilligers zijn van harte welkom!**



Nu de cursussen voor dit seizoen bijna zijn afgelopen (alleen nog één maal teksten lezen van Titus Brandsma, op zaterdag 16 juli a.s.) wil ik graag nog eens wijzen op de mogelijkheid om **online** te



kijken en te luisteren naar **psalminleidingen door Kees Waaijman**. Aansluitend bij de psalmviering van de week, is er ook een 'psalm-inleiding van de week', waarin dezelfde psalm centraal staat als in de psalmviering. Maar inmiddels zijn er ook al een heel aantal psalm-inleidingen terug te vinden in de archiefpagina. U vindt ze via deze

pagina: <https://titusbrandsmamemorial.nl/biddend-leven/>.

Met hartelijke groet, Marieke Rijpkema (beheerder van het Titus Brandsma Memorial)