

Psalm 124

1 *Zang van de stijgingen.*
Van David.

Was niet Wezer die er weest voor ons,
– laat Israël toch zeggen –
2 was niet Wezer die er weest voor ons,
waar aardelingen tegen ons stonden,
3 dan hadden zij ons levend verslonden,
waar hun toorn in ons ontbrandde,
4 dan had het water ons verspoeld,
een slenk onze ziel overtogen,
5 dan had onze ziel overtogen
het ziedende water.
6 Gezegend Wezer,
die ons niet gegeven heeft
als buit aan hun tanden.
7 Onze ziel is als een vogel ontslipt
aan de sprenkel van de strikkers.
De sprenkel brak,
en wij, wij zijn ontslipt.
8 Onze hulp in de naam van Wezer,
maker van hemel en land.