

## Psalm 130

1 *Zang van de stijgingen.*

2 Uit diepten roep ik Jou, Wezer,  
mijn Meester, hoor mijn stem.  
3 Wezen toch jouw oren achtend  
mijn vergenadigende stem.

4 Als Jij verwringingen bewaakt, Wezer,  
mijn Meester, wie stelt zich?

5 Ja, bij Jou is kwijting,  
zodat Jij geschroomd wordt.

6 Gespannen ben ik op Wezer,  
gespannen is mijn ziel  
en zijn aanspraak wacht ik,

7 mijn ziel mijn Meester  
meer dan wakers de morgen,  
wakers de morgen.

8 Wacht, Israël, Wezer,  
ja, bij Wezer is gunst  
en veel bij Hem afkoop.

9 En Hij koopt Israël af  
uit al zijn verwringingen.