

Aan: alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial



EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial

Nijmegen, 29 juli 2022

Beste mensen,

Voor mij komt de vakantie nu heel dichtbij. Zondag stap ik op de fiets en vertrek ik. De receptie van het Titus Brandsma Memorial zal de hele maand augustus gesloten zijn. Dankzij de vele kerkwachten zal de kerk wel gewoon open blijven (elke dag 10 – 16 uur).



Ondertussen gaan de werkzaamheden op en aan de kerk voort, al hebben ze in de week van de Vierdaagse wel stil gelegen. De steigers zijn weer een stukje hoger, en er liggen al stukken klaar om het dak opgehesen te worden, zodat ze de koepel kunnen gaan bereiken.



In de Vierdaagse week was het druk in de stad, wat ook wel in onze kerk merkbaar was. Op de dag van de intocht (vrijdag) was het op ons kerkplein weer zeer druk, met mensen die op weg gingen of terug kwamen van de 'via gladiola'.



Ook in huis hadden we het drukker dan een gewone dag in juli, met twee drumbands die afwisselend bij de hoofdtribune aan het Keizer Karelplein de intocht muzikaal begeleidden, en dan tussen-

door bij ons in het centrum even op adem konden komen en een kopje koffie konden drinken.



Afgelopen zondag hebben we na de viering in de kerk, bij de koffie het 60-jarig kloosterjubiläum en de 80^e verjaardag van Paul Reehuis alvast gevierd. (De eigenlijk dag was gisteren: 28 juli.) Paul trakteerde op een heerlijk stuk taart, en hij werd hartelijk toegezongen.

We wensen hem een gelukkig én gezond nieuw levensjaar, en veel vreugde en diepgang in zijn Karmelleven.

Titus Brandsma had afgelopen woensdag, op 27 juli, voor het eerst zijn kerkelijk feest als heiligverklaarde. Hier in onze kerk vierden we dat 's avonds in een mooie, eenvoudige gebedsdienst. In Den Bosch was er die middag een viering waarbij een levensgroot beeld van Titus Brandsma is ingewijd, door prior provinciaal Huub Welzen. (Zie de foto, ontleend aan het Brabants Dagblad, het artikel is te lezen: <https://www.bd.nl/den-bosch-vught/bronzen-titus-brandsma-is-aanwinst-en-inspiratie-voor-de-sint-jan-hij-streed-al-tegen-fake-news~a7f87ca6/>.)



Overdag was hier in ons centrum een groep van zo'n 35 mensen uit Twente, die op pelgrimstocht kwamen, naar deze plaats toegewijd aan Titus Brandsma. Het grootste deel van de groep liep (in kleine groepjes) de Tituswandeling door de stad, onder begeleiding van een van de gidsen die daar nu voor beschikbaar zijn. (Wilt u ook een keer mee, kijk dan op onze website bij: <https://titusbrandsmamemorial.nl/programma-overzicht/> en u zult zien dat er in de komende weken weer een paar gepland staan.) De pelgrims die niet zo'n lange wandeling aankonden keken samen naar een video over het leven van Titus Brandsma, en bezichtigden de kerk. 's Middags werd er samen in groepjes gereflecteerd op teksten van Titus Brandsma en daarna was er een bijzonder samenzijn rondom de WereldVredesVlam op ons plein. Er waren ook mensen mee gekomen van de WereldVredesVlam Twente. Zij hadden met kinderen van basisschool Titus Brandsma in Hengelo bijeenkomsten gehad over Titus en de Vredesvlam. Deze kinderen van groep 8 hebben daar drie mooie muurkranten over gemaakt. Die hangen nu bij ons in de kerk, op een van de houten schotten. De groep uit Twente completeerde de pelgrimstocht met een viering in onze kerk.



Voor het komende seizoen staan er weer **allerlei cursussen** gepland: samen de **Karmelregel** lezen (1x per maand; er zijn twee groepen: één op vrijdagmiddag en één op zaterdagmorgen), **Bijbels Hebreeuws** leren (elke 14 dagen; er is een beginnersgroep op woensdagochtend en een groep online, via Zoom, op woensdag avond), op 1 september gaat de wekelijkse **Bijbelgroep** weer van start op donderdagmorgen, op 16 september start de jaarcursus **'Biddend Leven - in de ruimte van de Psalmen'** (1x per maand op vrijdagmiddag en avond), er gaan weer mensen samen het blad **Speling** lezen (1x per kwartaal). U vindt er meer over op de **website**: www.titusbrandsmamemorial.nl (onder activiteiten en bezinningsaanbod) en in de **folders** in de kerk.



Graag tot ziens in september. Met hartelijke groet, Marieke Rijpkema (beheerder TBM)

